

Parochies BRUNSSUM **INFO**

27 mei 2023 - jrg. 11 nr. 5

www.katholiekbrunsum.nl



za 27-05 H. Augustinus van Canterbury,
bisschop, † 605

Zo 28-05 Pinksteren
**"Zoals de Vader Mij gezonden heeft,
zo zend Ik u: ontvangt de heilige
Geest."** (Johannes 20, 19-23)

ma 29-05 Pinkstermaandag
- H. Maria, Moeder van de Kerk

wo 31-05 Maria Bezoek (Visitatie)

do 01-06 Onze Heer Jezus Christus,
eeuwige Hoge priester

• H. Justinus, martelaar, † 304 te Rome
HH. Marcellinus en Petrus, martelaren,
† 304 te Rome

za 03-06 H. Carolus Lwanga en gezellen,
martelaren in Oeganda, † 1886

Zo 04-06 H. Drie-eenheid
**"God heeft zijn Zoon naar de wereld
gezonden opdat de wereld door Hem
zou gered worden."**
(Johannes 3, 16-18)

ma 05-06 HH. Bonifatius, bisschop Mainz, en
gezellen, martelaren, † 754

di 06-06 H. Norbertus, bisschop van
Maaagdenburg, † 1134

vr 09-06 H. Efreem, diaken, kerkleeraar,
† 373 te Edessa (Şanlıurfa, Turkije)

**Zo 11-06 Heilig Sacrament van het Lichaam
en Bloed van Christus**
**"Mijn vlees is echt voedsel en mijn
bloed is echte drank."**
(Johannes 6, 51-58)

di 13-06 H. Antonius van Padua, priester,
franciscaan, kerkleeraar, † 1231 te Padua

wo 14-06 H. Lidwina van Schiedam, maagd,
† 1433

vr 16-06 H. Hart van Jezus

za 17-06 Onbevlekt Hart van Maria

Zo 18-06 11^e zondag in de tijd door het jaar
**"Hij riep zijn twaalf leerlingen bij zich
en zond hen uit."** (Matteüs 9, 36-10, 8)
vaderdag

ma 19-06 H. Romualdus, abt, stichter
Camaldulenzen, † 1027

wo 21-06 H. Aloisius Gonzaga, kloosterling,
† 1591

do 22-06 • H. Paulinus bisschop van Nola (Italië),
† 431

• H. John Fisher, bisschop van Roches-
ter, en H. Thomas More, kanselier van
Engeland, martelaren te Londen, † 1535

za 24-06 geboorte van H. Johannes de Doper

Zo 25-06 12^e zondag in de tijd door het jaar
**"Weest niet bevreesd voor hen die het
lichaam kunnen doden."**
(Matteüs 10, 26-33)

di 27-06 H. Cyrillus, bisschop van Alexandrië,
kerkleeraar, † 444

wo 28-06 H. Ireneüs, bisschop van Lyon,
martelaar, † 200

do 29-06 HH. Petrus en Paulus, apostelen

vr 30-06 HH. eerste martelaren van de Kerk van
Rome, † 64

Zo 02-07 13^e zondag in de tijd door het jaar
**"Wie zijn kruis niet opneemt, is Mij
niet waardig; wie u opneemt, neemt
Mij op."** (Matteüs 10, 37-42)

di 03-07 H. Tomas, apostel

wo 04-07 H. Elisabeth, koningin Portugal,
† 1336 te Estremoz

do 05-07 H. Antonius Maria Zaccaria, priester,
stichter barnabieten, † 1539

vr 06-07 H. Maria Goretti, maagd, martelares,
† 1902 te Nettuno (Italië)

27 en 28-05: kerkdeurcollecte

In onze kerken wordt tijdens het Pink-
sterweekend een kerkdeurcollecte
gehouden voor de Week van de Neder-
landse Missionarissen.

Meer info, zie blz. 11.



St.-Barbarakerk

Schildstraat 44
Treebeek

Zondag 28 mei - Pinksteren

9.30 uur H. Mis (*St. Jozefkoor*):
Henk Broos (*off*),
pater Martinus Gelissen (*off*)

12.00 uur H. Mis (*Pools*)

Maandag 29 mei - 2^e Pinksterdag

9.30 uur H. Mis: voor de parochie

Dinsdag 30 mei

19.00 uur H. Mis: voor zieken (*GD*)

Vrijdag 2 juni

10.00 uur Ziekencommunie

Zondag 4 juni - H. Drie-eenheid

9.30 uur H. Mis: Mientje Kamphuis-Klerks (*off*)

12.00 uur H. Mis (*Pools*)

Dinsdag 6 juni

19.00 uur H. Mis: voor zieken (*GD*)

Zondag 11 juni - H. Sacrament

9.30 uur H. Mis: Fien de Wit (*off*)

12.00 uur H. Mis (*Pools*)

Dinsdag 13 juni

19.00 uur H. Mis: voor zieken (*GD*)

Zondag 18 juni - 11^e zondag door het jaar

9.30 uur H. Mis: Henk Broos (*off*),
pater Martinus Gelissen (*off*)

12.00 uur H. Mis (*Pools*)

Dinsdag 20 juni

19.00 uur H. Mis: voor zieken (*GD*)

Zondag 25 juni - 12^e zondag door het jaar

9.30 uur H. Mis: Mientje Kamphuis-Klerks (*off*)

12.00 uur H. Mis (*Pools*)

Dinsdag 27 juni

19.00 uur H. Mis: voor zieken (*GD*)

Zondag 2 juli - 13^e zondag door het jaar

9.30 uur H. Mis: overl. ouders Derks-
Munstermann (*off*), Fien de Wit (*off*)

12.00 uur H. Mis (*Pools*)

Dinsdag 4 juli

19.00 uur H. Mis: voor zieken (*GD*)

Vrijdag 7 juli

10.00 uur Ziekencommunie

Banneux dagtochten 2023



Dit jaar worden de dagbedevaarten naar Banneux, naar Maria, de Maagd der armen, gehouden op maandag 19 juni en maandag 2 oktober. Meer info? Bel het parochiekantoor: 045 - 525 07 31.

Opbrengst Vastenactie

De collecte voor de Vastenactie heeft in totaal **€ 1588,67** opgebracht: Barbara € 59,15 • Fatima € 114,64 • H. Geest € 151,15 + € 50,00 (bank) • Vincentius € 53,65 • Gregorius € 425,08 • Joseph € 735,00. Hartelijk dank aan allen!

Opbrengst collecte vrijwilligers

De collecte voor de vrijwilligers heeft in totaal **€ 371,90** opgebracht: Barbara € 74,15 • Fatima € 230,65 • H. Geest € 56,10 • Vincentius € 11,00. Hartelijk dank aan allen!

Opbrengst collecte priesteropleiding

De collecte voor de priesteropleiding van ons bisdom heeft in totaal **€ 206,65** opgebracht: Barbara € 50,70 • Fatima € 61,35 • H. Geest € 76,50 • Vincentius € 18,10. Hartelijk dank aan allen!

Zusters Heerlen nemen 'afscheid'

De 'Kleine zusters van de H. Joseph' hebben 'afscheid' genomen van het bisdom Roermond. Na 150 jaar zijn de zusters van Heerlen nu erkend als een congregatie van pauselijk recht. Sinds de oprichting in 1872 vielen ze onder verantwoordelijkheid van het bisdom, nu rechtstreeks onder het Vaticaan. De meeste zusters komen inmiddels uit Afrika.

Fatimakerk

Onbevlekt Hart van Maria

Essenstraat 1a
Brunssum



Zondag 28 mei - Pinksteren

10.30 uur H. Mis (**dameskoor Michel**): jaard.
Paul en Riek Franken-Holtmeulen (*st*),
Nico Theunissen (*off*), Frans Capellen,
uit dankbaarheid b.g.v. 50-jarig
huwelijk Jo en Maria Smeets-Kleinjans

Maandag 29 mei - 2^e Pinksterdag

geen H. Mis
(zie Barbarakerk en Gregoriuskerk)

Vrijdag 2 juni

10.00 uur Ziekencommunie

Zondag 4 juni - H. Drie-eenheid

10.30 uur H. Mis: Ben ten-Brink (*off*),
Greetje en Frits Stevelmans-Vrij

Zondag 11 juni - H. Sacrament

10.30 uur H. Mis: ouders Deumens-Bernards en
zonen Theo, Jos, Frans en René

Zondag 18 juni - 11^e zondag door het jaar

10.30 uur H. Mis (**Cantate**):
1^e jaard. Annie Dekker-Dawid

Zondag 25 juni - 12^e zondag door het jaar

10.30 uur H. Mis: Jo Wildenberg-Wensink (*off*),
Jan Wildenberg

Zondag 2 juli - 13^e zondag door het jaar

10.30 uur H. Mis: Paul en Riek Franken-
Holtmeulen (*st*), Ben ten Brink (*off*),
ouders Deumens-Bernards en zonen
Theo, Jos Frans en René

Vrijdag 7 juli

10.00 uur Ziekencommunie

Opbrenst plantenactie 2023



De plantenactie ten bate van het onderhoud van onze kerkgebouwen was ook dit jaar weer een succes. De opbrengst bedroeg € 320,80. Alle kopers bedankt voor uw aankoop en veel plezier met de planten. Ook een bedankje voor de vrijwilligers die de handen weer uit de mouwen hebben gestoken om alle bestellingen gereed te maken. Bedankt voor jullie inzet!

Terugblik boekenmarkt 2023

De boekenmarkt op 15 april in de H. Geestkerk was een groot succes. De verkoop van boeken en vrije gaven hebben het mooie bedrag van € 657,70 opgebracht. Deze opbrengst komt ten goede aan het onderhoud van onze kerkgebouwen. Dank aan alle bezoekers en voor de vrijwilligers: bedankt voor jullie inzet. De volgende boekenmarkt zal zijn op zaterdag 7 oktober 2023.

Voor zieken

Bent u ziek, thuis, in zieken- of verpleeghuis, geef het door. Wij komen u graag bezoeken. Bent u niet in de gelegenheid om naar de kerk te komen, dan kunt u vragen thuis de H. Communie te ontvangen.

Volgend parochieblad

Het volgende parochieblad (*jrg.11 - nr.6*) is bestemd voor 8 weken: van zaterdag 8 juli t/m vrijdag 1 september. Wilt u uw misintenties of andere kopij geplaatst zien, gelieve dit voor vrijdag 23 juni bij het parochiekantoor op te geven.



H. Geestkerk

Florence
Nightingalestraat 2
Brunssum Noord

Zondag 28 mei - Pinksteren

11.30 uur H. Mis (*organist Fred de Bock met soliste Marion*): voor de parochie

Maandag 29 mei - 2^e Pinksterdag

geen H. Mis
(zie Barbarakerk en Gregoriuskerk)

Woensdag 31 mei

9.00 uur H. Mis: voor overledenen (GD)

Donderdag 1 juni

9.00 uur H. Mis: voor zieken (GD)

Vrijdag 2 juni

10.00 uur Ziekencommunie

Zondag 4 juni - H. Drie-eenheid

11.30 uur H. Mis: Annie Zink-Pelzer (*off*)

Woensdag 7 juni

9.00 uur H. Mis: voor overledenen (GD)

Donderdag 8 juni

9.00 uur H. Mis: voor zieken (GD)

Zondag 11 juni - H. Sacrament

11.30 uur H. Mis: Jan Mullenders

Woensdag 14 juni

9.00 uur H. Mis: voor zieken (GD)

Donderdag 15 juni

9.00 uur H. Mis: voor overledenen (GD)

Zondag 18 juni - 11^e zondag door het jaar

11.30 uur H. Mis: Louis en Mia Engelen-Kuijpers

Woensdag 21 juni

9.00 uur H. Mis: voor overledenen (GD)

Donderdag 22 juni

9.00 uur H. Mis: voor zieken (GD)

Zondag 25 juni - 12^e zondag door het jaar

11.30 uur H. Mis: Annie Zink-Pelzer (*off*)

Dinsdag 27 juni

19.30 uur Taizé-viering

Woensdag 28 juni

9.00 uur H. Mis: voor overledenen (GD)

Donderdag 29 juni

9.00 uur H. Mis: voor zieken (GD)

Zondag 2 juli - 13^e zondag door het jaar

11.30 uur H. Mis: Olga Leurs-Brvar (*st*),
Annie Zink-Pelzer (*off*)

Woensdag 5 juli

9.00 uur H. Mis: voor overledenen (GD)

Donderdag 6 juli

9.00 uur H. Mis: voor zieken (GD)

Vrijdag 7 juli

10.00 uur Ziekencommunie

Afspraak voor ziekenzalving

Als u het sacrament van de zieken wenst te ontvangen, gelieve contact op te nemen met het parochiekantoor: 525 07 31. Buiten kantooruren, hoort u via de voicemail het dan bereikbare telefoonnummer. Zo wordt uw vraag het snelst beantwoord.



Wereldjongerendagen 2023

Dit jaar vinden de Wereldjongerendagen plaats van 1 t/m 6 augustus in Lissabon, Portugal. Ook vanuit Limburg gaat er een groep jongeren naartoe. De WJD-reis vertrekt op 22 juli en komt terug op 9 augustus. Interesse? Neem contact op met het parochiekantoor of kijk op www.bisdom-roermond.nl/wjd



Vergeet niet uw kerkbijdrage te betalen

Geloven doe je binnen én buiten de kerk. Om ons werk voort te kunnen zetten en het geloof door te geven aan een volgende generatie hebben we uw financiële steun nodig. Als parochiefederatie bouwen wij graag aan de Kerk van de toekomst. Helpt u ons daarbij?

H. Gregoriuskerk

hoek Dorpstraat - Kerkstraat
Brunssum



Zaterdag 27 mei

18.00 uur H. Mis: ouders Mevis-Quaedvlieg

Zondag 28 mei - Pinksteren

10.45 uur H. Mis: Funs Bolk

Maandag 29 mei - 2^e Pinksterdag

10.45 uur H. Mis: Jeu Rademakers

Vrijdag 2 juni

10.00 uur Ziekencommunie

Zaterdag 3 juni

18.00 uur H. Mis: Riek Mertens-Hekkens

Zondag 4 juni - H. Drie-eenheid

10.45 uur H. Mis: jaard. Jacob Janssen,
Annie Janssen-Ackermans,
Helma Janssen-Cobben,
jaard. Karel Stevelmans en overl.
familie Cuypers en familie Stevelmans

Maandag 5 juni

18.45 uur Marianoveen

19.00 uur H. Mis: t.e.v. H. Maria voor wereldvrede

Zaterdag 10 juni

18.00 uur H. Mis: Frans Stevelmans,
jaard. Adrie van der Weegen

Zondag 11 juni - H. Sacrament

10.45 uur H. Mis: Harry Seevens

Maandag 12 juni

18.45 uur Marianoveen

19.00 uur H. Mis: t.e.v. H. Maria voor wereldvrede

Zaterdag 17 juni

18.00 uur H. Mis: voor het behoud van de
schepping

Zondag 18 juni - 11^e zondag door het jaar

10.45 uur H. Mis: familie Frijns, ter ere van
H. Antonius, Jeu Rademakers

Maandag 19 juni

18.45 uur Marianoveen

19.00 uur H. Mis: t.e.v. H. Maria voor wereldvrede

Zaterdag 24 juni

18.00 uur H. Mis: Guus Remeus

Zondag 25 juni - 12^e zondag door het jaar

10.45 uur H. Mis: jaard. Hub en José Vroomen-
Fiegen

Maandag 26 juni

18.45 uur Marianoveen

19.00 uur H. Mis: t.e.v. H. Maria voor wereldvrede

Zaterdag 1 juli

18.00 uur H. Mis: Adrie van der Weegen

Zondag 2 juli - 13^e zondag door het jaar

10.45 uur H. Mis: jaard. Jan Renckens,
jaard. Zef Custers en familie

Maandag 3 juli

18.45 uur Marianoveen

19.00 uur H. Mis: t.e.v. H. Maria voor wereldvrede

Vrijdag 7 juli

10.00 uur Ziekencommunie

17-06: Blindendag in Sweikhuizen

Op zaterdag 17 juni is de 86^e Blindendag in Sweikhuizen. Het is een geheel door de gemeenschap van Sweikhuizen gedragen dag. Sinds enkele jaren is er ook medewerking van de omliggende parochies. Deze dag wordt georganiseerd voor blinden en slechtzienden.



H. Odilia (Stratstsbung)

Biechtgelegenheid

Er is gelegenheid om het sacrament van boete en verzoening te ontvangen vóór en ná elke H. Mis of na afspraak met een van de priesters.

Reizen

*"De wereld is een boek.
Wie niet reist,
leest maar één bladzijde."*

Sint-Augustinus

H. Josephkerk

Sint Gregoriuslaan Brunssum Oost
Pastorie: Boerhaavestraat 2
Brunssum



Zondag 28 mei - Pinksteren

9.30 uur H. Mis: Riek Berends-Bartel

Maandag 29 mei - 2^e Pinksterdag

geen H. Mis

(zie Barbarakerk en Gregoriuskerk)

Vrijdag 2 juni

10.00 uur Ziekencommunie

Zondag 4 juni - H. Drie-eenheid

9.30 uur H. Mis: jaard. Leentje Raets-Erkens

Zondag 11 juni - H. Sacrament

9.30 uur H. Mis: Grada van Neerven-Mulder

Zondag 18 juni - 11^e zondag door het jaar

9.30 uur H. Mis: Harry Schmalschläger

Zondag 25 juni - 12^e zondag door het jaar

9.30 uur H. Mis: Moniek Jansen

Zondag 2 juli - 13^e zondag door het jaar

9.30 uur H. Mis: Leentje Raets-Erkens

Vrijdag 7 juli

10.00 uur Ziekencommunie

Eerste Heilige Communie: inhoud of folklore?

Ook dit voorjaar ontvangen in Brunssumse parochies kinderen voor de eerste keer de Heilige Communie, nu zij, zoals zo mooi heet tot de 'jaren van het verstand' gekomen zijn. Dat is een leeftijd, dat er openheid groeit voor de inhoud van de verhalen over Jezus en de betekenis van de eucharistie. Dat is de reden dat ook zij nu de mogelijkheid krijgen hieraan deel te nemen. Letterlijk betekent 'eucharistie' dankzegging en deelname hieraan tekent de groeiende bereidheid om deel te hebben aan het leven van Jezus.

Eigen accenten

Het zijn telkens mooie feestelijke vieringen met in iedere geloofsgemeenschap eigen accenten. Ouders, die in mooi versierde kerken trots hun 'groot' geworden zoontje of dochtertje op hun paasbest naar voren zien stappen, soms zelfs door een erehaag van bruidjes en bruidsjonkertjes. De kinderen weten zich even middelpunt van de gemeenschap. Ze worden volop betrokken in de viering. Wel is het even nadenken, welke hand ook al weer onder moet en dat je niet vergeet 'Amen' te zeggen. En daarna wacht het gezellig familiefeest met de cadeautjes. En bijna altijd is het mooi weer.

Folklore?

De folklore rond dit feest kan de inhoud van dit feest versterken en aanvullen, maar dreigt de inhoud soms ook te overwoekeren. Zeker waar soms ouders hun kind dit feest niet willen ontzeggen, terwijl ze zelf ook niet meer weten, waarom welke hand boven moet. Het mag duidelijk zijn, dat een huwelijk zich ook niet beperkt tot het feest zelf en het vervolgens vieren van de kroonjaren. Het echte huwelijk moet daar tussendoor gebeuren!

Stilstaan bij de inhoud

We mogen ons gelukkig prijzen met de inzet van vele vrijwilligers om in de voorbereiding samen met kinderen en ouders stil te staan bij de inhoud van dit feestelijk moment. Ook mogen we in onze gemeenschappen nog rekenen op katholieke scholen en leerkrachten, die van harte meewerken met de catecheseprojecten over Jezus en de eucharistie.

Groei tot gelovige mensen

Maar feitelijk zijn Eerste Communie en Vormsel feestelijke overgangsmomenten in de opvoeding en groei tot gelovige mensen. De echte groei in geloof moet natuurlijk thuis ervoor, tussenin en daarna gebeuren in het leven van alledag. Zeker nu de 'massakerk' verdwenen is en er een kleinere kerk van 'een bewuste keus' zal moeten groeien. In de parochie willen we meer en meer naast bijvoorbeeld gezinsvieringen vormen ontwikkelen om ouders en kinderen te ondersteunen in deze ontwikkeling en groei als gelovige mensen. Lege folklore is gedoemd te verdwijnen maar juist met versterking van de inhoud kan de Eerste Heilige Communie een mooi feest blijven, voor kinderen, familie en geloofsgemeenschap. Wij wensen dit alle communicantjes van harte toe.

H. Vincentiuskerk

H. Vincentius a Paulo
Rumpen

Prins Hendriklaan 378
Brunssum



Zaterdag 27 mei (vooravond Pinksteren)

18.00 uur: H. Mis: Theo Raets (off),
Mia Schoenmakers-Verhoeven (off),
1^e jaard. Cor Hermans

Maandag 29 mei - 2^e Pinksterdag

geen H. Mis
(zie Barbarakerk en Gregoriuskerk)

Vrijdag 2 juni

10.00 uur Ziekencommunie

Zaterdag 3 juni (vooravond H. Drie-eenheid)

18.00 uur H. Mis: ouders Dohmen-Habets broer
en zussen, Sjef Schielen (off),
Joop Stijns (off)

Zaterdag 10 juni (vooravond H. Sacrament)

geen H. Mis

Zondag 11 juni - H. Sacrament

11.00 uur: H. Mis (openluchtmis Woendershof,
dankviering communicanten):
Lenie Watervoort-Janssen (off)

Zaterdag 17 juni (vooravond 11^e zondag dhj)

18.00 uur H. Mis: Mia Schoenmakers-Verhoeven
(off)

Zaterdag 24 juni (vooravond 12^e zondag dhj)

18.00 uur H. Mis: Theo Raets (off),
1^e jaard. Kina Hendriks-Kirpenstein,
jaard. Noël Dohmen

Zaterdag 1 juli (vooravond 13^e zondag dhj)

18.00 uur H. Mis: ouders Dohmen-Habets broer
en zussen,
Sjef Schielen (off), Joop Stijns (off),
Lenie Watervoort-Janssen (off)

Vrijdag 7 juli

10.00 uur Ziekencommunie

Ontroerend

Als beheerder van de begraafplaats, ben ik telkens weer betrokken bij het verdriet van de nabestaanden die een dierbare naar de laatste rustplaats brengen. Ieder mens verwerkt verdriet op zijn eigen manier. De een kan verdriet makkelijker plaatsen dan de ander. Een begripvolle opstelling, hulpvaardig zijn waar mogelijk, verzacht het verdriet. De begraafplaats van Rumpen biedt drie mogelijkheden tot begraven: een conventioneel familiegraf, een urnengraf, of een nis in de nissen-corridor, waarin de kist in zijn geheel wordt geschoven. Tussen de vele begravingen die alle uniek zijn, zijn er af en toe uitzonderlijke momenten die mooi, ontroerend en aangrijpend zijn. Zoals enkele weken geleden.

Een urnbijzetting van een moeder, oma, overgrootmoeder. Het was een stralende lentedag en de familie had zich rond het urnengraf verzameld. Zoals gebruikelijk blijft de familie op gepaste afstand; in dit geval nodigde ik iedereen uit om als laatste samenzijn, wat dichter rond het grafje te komen staan. Jazzlin en Liv, twee leuke achterkleinkinderen van de moeder die werd bijgezet, reageerden als eersten en hadden bijzonder veel belangstelling voor dat mysterieuze urnengraf dat voor hen geopend lag, en waarin vader, opa, overgrootvader reeds lang geleden zijn laatste rustplaats had gevonden. Ik vroeg de jonge dames of ze konden assisteren om de urn in het graf te plaatsen. Zelden heb ik zo'n ontroerend moment meegemaakt. De liefdevolle aandacht die ze aan hun overgrootmoeder schonken, in combinatie met hun toewijding om de plaatsing zo liefdevol en respectvol uit te voeren maakte diepe indruk op alle aanwezigen.

Deze foto spreekt boekdelen: het pure gevoel dat kinderen kunnen weergeven wanneer ze liefdevol afscheid nemen van iemand die hun zo dierbaar was. Een moment om met u te delen dat niets vanzelfsprekend is. Deze lieve Jazzlin en Liv zijn meiden om trots op te zijn.



tekst en foto (met toestemming van de ouders) Jan Maessen.

Feest van het H. Sacrament

Het feest van het H. Sacrament stamt uit de 13^e eeuw. De heilige Juliana van Luik had diverse keren een zelfde visioen tijdens de eucharistische aanbidding: van een heldere volle maan met daar overheen een donkere streep. De Heer deed haar de betekenis begrijpen. De maan symboliseert het leven van de kerk op aarde. De donkere lijn staat voor het ontbreken van een liturgisch feest. Van dan af aan zette Juliana zich in voor de instelling voor wat een van de belangrijkste liturgische hoogfeesten zou worden: Sacramentsdag. De bisschop van Luik stelde toen het hoogfeest van Sacramentsdag in voor zijn bisdom. In dat bisdom was ook een geestelijke werkzaam die later paus Urbanus IV werd. Als paus schreef hij Sacramentsdag voor als verplicht feest voor de hele kerk. Maar dat gebeurde pas nadat er een eucharistisch wonder was gebeurd. Een priester, genaamd Peter van Praag, vond het moeilijk te geloven dat Christus werkelijk tegenwoordig is in de geconsacreerde Hostie. Hij maakte een pelgrimstocht naar het graf van Petrus in Rome om te bidden voor geloof in de woorden van Christus die de Eucharistie ingesteld heeft. Na een paar weken verblijf in Rome was er niets in zijn geloof in de Eucharistie veranderd. Hij begon toen te twijfelen aan zijn hele geloof in God. Jezus had toch gezegd "klopt en er zal worden open gedaan". En nu had hij voor zo iets belangrijks een bedevaart gemaakt en gebeden namelijk voor zijn geloof in de tegenwoordigheid van Christus in de Eucharistie, om zo als priester een goede apostel te kunnen zijn voor Christus. En nu bleef hij nog steeds vol van twijfel. Teleurgesteld aanvaardde hij met enkele andere pelgrims de terugreis. Aangekomen in het stadje Bolsena, nog steeds in Italië, vroegen die pelgrims hem de Mis op te dragen. En nauwelijks had hij de consecratie woorden uitgesproken of bloed begon te sijpelen uit de geconsacreerde hostie. Het liep over zijn handen op de corporale en het altaar. Iedereen was met stomheid geslagen. Op dat moment was Paus Urbanus IV in Orvieto, een stadje in de buurt. Ze besloten naar de paus toe te gaan en de priester vertelde zijn verhaal. De paus liet dat alles onderzoeken, liet vervolgens de linnen doek en de hostie met bloedvlekken overbrengen naar de kerk van Orvieto. De bebloede corporale is daar nog steeds. De paus vatte dit wonder op als

een teken dat Christus wilde, dat niet alleen in Luik, maar over de hele wereld jaarlijks Sacramentsdag gevierd zou worden. Als we nu het geloof hebben in de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de Eucharistie, dan mag dat tot uitdrukking komen in heel ons handelen. Laten we bewust naar Hem verlangen. Laten we Hem respectvol ontvangen. Laten we na de Communie ons even inkeren en tot Hem bidden. Hem dankzeggen. Niet eet en loop weg. De heilige Philip Neri deed eens het volgende. Hij zag dat iemand direct na de communie de kerk verliet. Hij stuurde meteen acolieten met kaarsen en bellen er achteraan. De man kwam geërgerd terug in de kerk. "Wat is dat voor een grap" vroeg hij aan de priester. De Heilige Philip Neri zei: "Het is geen grap. De regels van de liturgie zijn dat het Allerheiligst Sacrament met eerbied behandeld dient te worden. Jij verliet de kerk zonder gebed of dankzegging. Je draagt het heilig sacrament in je. Dus ik vroeg de acolieten jou te begeleiden om de Heer te eren." We mogen beseffen dat wij, communicanten, als tabernakels zijn of monstransen die de Heer dragen. Zo mogen we elkaar met respect benaderen. Maar ook door de week mogen we ons telkens herinneren dat we nieuwe mensen geworden zijn, gelijkend op de Heer die in ons vlees en bloed geworden is. Dat wij als monstransen God zichtbaar maken in deze wereld.



H. Philipus, H. Juliana (Onze Lieve Vrouw webstiek in Tongeren)

Agenda

- 25-05 19.00 kerkbestuur Brunssum
- 02-06 20.00 dekenale priesterbijeenkomst
- 11-06 11.00 dankviering Eerste H. Communie
(Openluchtmis Woendershof
Rumpen)
- 17-06 10.45 Eerste H. Communie (Gregorius)
- 19-06 08.00 dagbedevaart Banneux
- 23-06 10.30 opmaak parochieblad
- 27-06 19.30 Taizé-viering (H. Geestkerk)
- 07-07 20.00 dekenale priesterbijeenkomst
- 09-07 13.00 vrijwilligersfeest Fatima H. Geest

Comunicanten 2023

in de Barbarakerk (22 april):

BS Franciscusschool:

Ejay ten Hoedt, Levy Kramer, Rylana van de Laar,
Vayenn Meisters, Justus van Prehn

BS De Vlindertuin:

Linne Bleeser, Thijmen van Bijnen, Ariana Celea,
Sophie Crijns, Quinty Janssen, Sidney Pasveer,
July-Ann Rasenberg, Yasmijn Schuivens,
Benthe Sleijper

BS De Opstap:

Loy Uitdewilligen

in de Fatimakerk (13 mei):

BS Caleidoscoop:

Danai Boelijn, Dylan Bouwmeester, Sare Cabo,
Réna Cabo, Bas Eijkenboom, Dean Römers,
Chloe Spallitta

BS Langeberg:

Steyn van der Kort, Ojani Piras,
Luna Spinder, Liva Uffing, Daylen Verbruggen

Overleden

in de Josephparochie

- Riek Berends-Bartel (77 jaar),
Meygraaf

in de Gregoriusparochie

- Frans Stevelmans (86 jaar),
Ridder Vosstraat 9
- Riek Mertens-Hekkens
(73 jaar),
lr. Op den Kampstraat 25

in de Vincentiusparochie

- Hilda Arets-Dormans (95 jaar),
Prinses Irenestraat 15
- Mia Peters-Theunissen (93 jaar),
Huize Louise
- Mia Raadschelders-van der Meer (82 jaar),
Akerstraat Noord 63

*Heer geef hun de eeuwige rust;
en het eeuwige Licht
verlichte hen.*

Dat zij mogen rusten in vrede.



UITVAARTLIMBURG

een mooi afscheid voor iedereen

045 4009002 info@uitvaartlimburg.nl

10-06: Euregionale pelgrimstocht

Net als Maastricht en Susteren kent ook Aken een Heiligdomsvaart. Deze vindt dit jaar plaats van 9 tot en met 19 juni. Op tweede dag van de Heiligdomsvaart – zaterdag 10 juni – is er een Euregionale pelgrimstocht vanaf het Drielandpunt in Vaals naar de Dom in Aken.

Aan deze pelgrimstocht wordt meegewerkt door de bisdommen Aken, Hasselt, Luik, Luxemburg en Roermond. Belangstellenden lopen die dag vanaf het Drielandpunt naar de Katschhof in het centrum van Aken, waar vervolgens een openluchtviering plaatsvindt.

De wandeltocht start op zaterdagmorgen 10 juni om 8.00 uur vanaf het Drielandpunt. Onderweg zijn er enkele korte bezinningsmomenten. De verwachting is dat de pelgrims rond 10.00 uur bij de Dom aankomen. Om 9.45 uur kunnen pelgrims voor wie de hele route te lang is zich op de Sankt-Jakplatz in Aken aansluiten. Van daaruit is het niet ver meer naar de Dom.

Om 11.00 uur is er een openluchtmis met honderden andere deelnemers aan de Heiligdomsvaart. Na de viering is er gelegenheid om de Dom te bezoeken en de relieken te vereren. Daarna kan iedereen op eigen gelegenheid lunchen. Om 15.00 uur is er een korte gebedsdienst met slotzegen in het klooster van de zusters franciscanessen in de Elisabethstraße. Wie wil kan daarna teruglopen naar Vaals of op eigen gelegenheid of met het openbaar vervoer terugreizen. Aanmelden via www.bisdome-roermond.nl/aken



WNM: Samen werken aan missie

Missionarissen en missionair werkers zetten elke dag opnieuw in voor arme en kwetsbare mensen wereldwijd en bijdragen aan een rechtvaardige wereld waarin ieder mens telt. De Week Nederlandse Missionaris (WNM) ondersteunt hen financieel in hun persoonlijke welzijn. De missionarissen krijgen een bijdrage voor een welverdiend verlof, bijzondere ziektekosten, een aanvulling op hun AOW-premie of een toelage bij eventuele definitieve terugkeer naar Nederland. Ook maakt de WNM de uitzending van missionair werkers mogelijk. De missionair werkers zijn bevlogen mensen (leken) die in de voetsporen treden van de missionarissen. Zij gaan naar het buitenland om een tijdlang te werken aan een betere, rechtvaardige wereld. De een wat langer dan de ander. Zij worden uitgezonden door een parochie of missionaire organisatie in Nederland. Zij krijgen voor vertrek een training en tijdens de uitzending ontvangen zij een maandelijks onkostenvergoeding, diverse verzekeringen en een vliegticket. Daarnaast heeft de WNM een jongerenprogramma waarbij jongeren de mogelijkheid krijgen om hun missie te ontdekken. Zij werken samen met de lokale bevolking aan gerechtigheid en gelijkheid.

Pinksteractie – 20 mei t/m 28 mei 2023

Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en missionair werkers zich in voor anderen. Dat doen zij altijd en overal ter wereld. Zo werkt missionaris Sander Kessler als priester in Uganda, waar hij vluchtelingen begeleidt. In het vluchtelingenkamp Palabek maakte hij mee hoe vluchtelingen bepaalde trauma's beter kunnen verwerken met spirituele begeleiding vanuit de kerk. *"Dat geeft mij voldoening ook al kan het soms heel heftig zijn"* laat hij weten. Missionair werker Jacinta van Luijk zet zich in voor alcohol- en drugsverslaafden en voor mensen met hiv/aids. Zij werkt inmiddels veertig jaar in Kenia waarvan ondertussen al vele jaren bij Kitale Community Advancement Programme (KAP). Zij zijn het gezicht van onze Pinksteractie van 2023. Sander en Jacinta en al die andere missionarissen en missionair werkers zijn er altijd voor de ander. En samen met u zijn wij er voor hen tijdens de Pinksteractie!

Op Pinksterzaterdag en -zondag wordt in onze kerken voor hen gecollecteerd.

Mistijden in Brunssum

	H. Barbara blz. 3	Fatima blz. 4	H. Geest blz. 5	H. Vincentius blz. 8	H. Joseph blz. 7	H. Gregorius blz. 6
zaterdag	----	----	----	18.00	----	18.00
zondag	9.30	10.30	11.30	----	9.30	10.45
maandag	----	----	----	----	----	19.00
dinsdag	19.00	----	----	----	----	----
woensdag	----	----	9.00	----	----	----
donderdag	----	----	9.00	----	----	----
vrijdag	----	----	----	----	----	----

'n Kruutske

'n Kruutske langs de weëg
Tussje graas en brieëmekroed
Kiekt noa de passante
En uëver Limburg oet

'n Kruutske langs de weëg
Blief der 'ns bie sjtoa
Ruum 'ns op in dien gedanke
Om dan weer frisj wiejer te goa

'n Kruutske langs de weëg
't Sjteet doa vuur rieke en erme
Mansluuj, vrouwluuj en kinjer
Om dich 'ns aan te werme

'n Kruutske langs de weëg
Van iezer, sjtee, of hoot
Went 't dich in 't hertje raakt
Is 't egelik van good!

Wiel Roeselers

Parochiekantoor van de parochies Fatima - H. Geest - Treebeek - Rumpen - Langeberg

Essenstraat 1a, 6444 CL Brunssum

045 - 525 07 31

parochiekantoor@gmail.com

ma, di, wo, do, vr: van 13.30 tot 15.30 uur

di, wo, do: van 9.30 tot 11.30 uur

ingang via het parkeerterrein aan de Lindestraat

Parochiebureau H. Gregorius en H. Joseph

onder de dagkapel van de Gregoriuskerk

ingang Kerkstraat • 045 - 525 15 16

wo en vr: van 10.00 tot 11.00 uur

Voor alle parochies, zie ook:

www.katholiekbrunssum.nl

Priesters

Parochies Onze Lieve Vrouw vd H. Rozenkrans en H. Barbara (Treebeek), Onbevlekt Hart van Maria (Fatima), H. Geest (Noord), H. Vincentius (Rumpen), H. Familie (Langeberg), H. Joseph, H. Gregorius

pastoor V. Goulmy

525 79 79

deken P. Delahaye

525 25 92

pater F. Meulemans M.H.M.

851 51 59

kapelaan B. Koppen F.S.O.

via parochiekantoor

kapelaan V. Nallipogu

via parochiekantoor

Kopij en advertenties:

parochiesinfo@gmail.com

IBAN-rekeningnummers

- KB Fatima/H.Geest NL.31.INGB.000.103.47.43
- Rozenkransparochie NL.57.INGB.000.106.03.68
- KB St Barbara NL.91.INGB.000.106.28.60

- RK Par St Gregorius NL.64.INGB.000.155.58.15
- RK Par St Joseph NL.34.INGB.000.103.94.42
- RK Par St Vincentius NL.97.INGB.000.105.47.01
- RK Par H Familie NL.18.INGB.000.104.60.35