

Parochies BRUNSSUM **INFO**

13 april 2024 - jrg. 12 nr. 4

www.katholiekbrunsum.nl



- za 13-04 H. Martinus I, *paus en martelaar*,
† 656 *in de Krim*
-
- Zo 14-04 **3^e zondag van Pasen**
**"Zo moest Christus lijden en de derde
 dag verrijzen uit de doden."**
(Lucas 24, 35-48)
-
- Zo 21-04 **4^e zondag van Pasen**
- roepingenzondag
**"De goede herder geeft zijn leven
 voor zijn schapen."**
(Johannes 10, 11-18)
- di 23-04 • St. Joris, *martelaar in Palestina*,
3^e-4^e eeuw
 • H. Adalbert, *bisschop van Praag*,
martelaar, † 997 *bij Gdansk (Polen)*
- wo 24-04 H. Fidelis van Sigmaringen, *priester*,
martelaar te Seewis, † 1622
- do 25-04 H. Marcus, *evangelist*
- za 27-04 H. Petrus Canisius, *jezuïet, priester en*
kerkleraar, † 1597 *te Fribourg*
-
- Zo 28-04 **5^e zondag van Pasen**
**"Wie in Mij blijft terwijl Ik blijf in hem
 die draagt veel vrucht."**
(Johannes 15, 1-8)
- ma 29-04 H. Catharina van Siena, *maagd en*
kerklerares, patrones van Europa,
† 1380 *te Rome*
- di 30-04 H. Pius V, *paus*, † 1572 *te Rome*
- wo 01-05 H. Jozef, *de arbeider*
- vr 03-05 HH. Filippus en Jakobus,
apostelen
-
- Zo 05-05 **6^e zondag van Pasen**
**"Geen groter liefde kan iemand heb-
 ben dan deze, dat hij zijn leven geeft
 voor zijn vrienden."**
(Johannes 15, 9-17)
- do 09-05 **Hemelvaart van de Heer**
- vr 10-05 H. Johannes De Avila, *priester en*
kerkleraar, † 1569 *te Montilla (Spanje)*



- Zo 12-05 **7^e zondag van Pasen**
"Dat zij één mogen zijn zoals Wij."
(Johannes 17, 11b-19)
- ma 13-05 • H. Maagd Maria van Fatima
 • H. Servatius, *eerste bisschop van*
Maastricht, † 384
- di 14-05 H. Mattias, *apostel*
- wo 15-05 Alle H. bisschoppen van Maastricht
- za 18-05 H. Johannes I, *paus en martelaar*,
† 526 *te Ravenna*
-
- Zo 19-05 **Pinksteren**
**"Zoals de Vader Mij gezonden heeft,
 zo zend Ik u: ontvang de
 heilige Geest."** *(Johannes 20, 19-23)*
- ma 20-05 • H. Maria, *Moeder van de Kerk -*
Pinkstermaandag
 • H. Bernardinus van Siena,
franciscaan, priester, † 1444 *te L'Aquila*
 • Z. Josefa Stenmanns, *maagd*,
† 1903 *te Steyl*
- di 21-05 HH. Christophorus Magallaen,
priester, en gezellen, martelaren,
† 1927 *in Mexico*
- wo 22-05 H. Rita van Cascia, *augustines*,
† 1453 *te Cascia (Italië)*
- do 23-05 Onze Heer Jezus Christus,
eeuwige Hogepriester

Kerkdeurcollectes

Er worden de komende weken diverse kerkdeurcollectes gehouden

- 20 en 21 april voor de priesteropleiding;
- 18, 19 en 20 mei (Pinksteren) voor de Week van de Nederlandse Missionaris.



St.-Barbarakerk

Schildstraat 44
Treebeek

Zondag 14 april - 3^e zondag van Pasen

9.30 uur H. Mis: Annemie Gerrits-Knarren (*off*),
Mia Dirx (*off*),
Annelies Terwint-Pawlak (*off*)

12.00 uur H. Mis (*Pools*)

Dinsdag 16 april (*Antoniusnoveen dag 1*)

19.00 uur H. Mis: voor de eenheid van de Kerk

Zondag 21 april - 4^e zondag van Pasen

9.30 uur H. Mis: voor de parochie

12.00 uur H. Mis (*Pools*)

Dinsdag 23 april (*Antoniusnoveen dag 2*)

19.00 uur H. Mis: voor overledenen (*GD*)

Zondag 28 april - 5^e zondag van Pasen

9.30 uur H. Mis: voor de parochie

12.00 uur H. Mis (*Pools*)

Dinsdag 30 april (*Antoniusnoveen dag 3*)

19.00 uur H. Mis: voor zieken (*GD*)

Vrijdag 3 mei

10.00 uur Ziekencommunie

Zondag 5 mei - 6^e zondag van Pasen

9.30 uur H. Mis: Annemie Gerrits-Knarren (*off*),
Mia Dirx (*off*),
Annelies Terwint-Pawlak (*off*)

12.00 uur H. Mis (*Pools*)

Dinsdag 7 mei (*Antoniusnoveen dag 4*)

19.00 uur H. Mis: voor overledenen (*GD*)

Donderdag 9 mei - Hemelvaart

9.30 uur H. Mis: voor de parochie

Zondag 12 mei - 7^e zondag van Pasen

9.30 uur H. Mis: voor de alle moeders

12.00 uur H. Mis (*Pools*)

Dinsdag 14 mei (*Antoniusnoveen dag 5*)

19.00 uur H. Mis: voor zieken (*GD*)

Zaterdag 18 mei

10.30 uur H. Mis (*Eerste H. Communie*):
voor ouders en communicanten

Zondag 19 mei - Pinksteren

9.30 uur H. Mis (*St. Jozefkoor*):
Annemie Gerrits-Knarren (*off*)

12.00 uur H. Mis (*Pools*)

Maandag 20 mei - Pinkstermaandag

9.30 uur H. Mis: voor de parochie

12.00 uur H. Mis (*Pools*)

Dinsdag 21 mei (*Antoniusnoveen dag 6*)

19.00 uur H. Mis: voor overledenen (*GD*)

Erste H. Communie 2024

In 2024 vinden de vieringen van de Erste H. Communie plaats op:

- zaterdag 13 april, 10.45 uur in de Gregoriuskerk
- zaterdag 20 april, 10.30 uur in de Fatimakerk
- zaterdag 18 mei, 10.30 uur in de H. Barbarakerk



Afspraak voor ziekenzalving

Als u het sacrament van de zieken wenst te ontvangen, gelieve contact op te nemen met het parochiekantoor: 045 - 525 07 31. Buiten kantooruren, hoort u via de voicemail het dan bereikbare telefoonnummer. Zo wordt uw vraag het snelst beantwoord.



Volgend parochieblad

Het volgende parochieblad (*jrg.12 - nr.5*) is bestemd voor 6 weken: van zaterdag 25 mei t/m vrijdag 5 juni. Wilt u uw misintenties of andere kopij geplaatst zien, gelieve dit voor vrijdag 10 mei bij het parochiekantoor op te geven.

Fatimakerk

Onbevlekt Hart van Maria

Essenstraat 1a
Brunssum



Zondag 14 april - 3^e zondag van Pasen

10.30 uur H. Mis: Theo en Riek Pierik-van Dorp (st), pater Martien Pierik, ouders Deumens-Bernards en zonen Theo, Jos, Frans, en René, zeswd. Mientje Bouwens-Lipniak

Zaterdag 20 april

10.30 uur H. Mis (*Eerste Heilige Communie*): voor ouders en communicanten

Zondag 21 april - 4^e zondag van Pasen

10.30 uur H. Mis (*Cantate*): Frans Peeters (off)

Zondag 28 april - 5^e zondag van Pasen

10.30 uur H. Mis: Mientje Bouwens-Lipniak (off)

Vrijdag 3 mei

10.00 uur Ziekencommunie

Zondag 5 mei - 6^e zondag van Pasen

10.30 uur H. Mis: voor de parochie

Donderdag 9 mei - Hemelvaart

10.30 uur H. Mis (*Cantores Fatima*): voor vrede

Zondag 12 mei - 7^e zondag van Pasen

10.30 uur H. Mis: Mientje Bouwens-Lipniak (off), zeswd. Tiny Frissen-Ramaekers

Zondag 19 mei - Pinksteren

10.30 uur H. Mis (*Cantate*): Paul en Riek Franken-Holtmeulen (st), Frans Capellen, Frans Peeters (off)

Maandag 20 mei - Pinkstermaandag

géén H. Mis; zie Barbarakerk en Gregoriuskerk

Biechtgelegenheid

Er is gelegenheid om het sacrament van boete en verzoening te ontvangen vóór en ná elke H. Mis of na afspraak met een van de priesters.

13-04: Boekenmarkt

"Begin het voorjaar goed met een boek."



Dit voorjaar wordt door de parochies in Brunssum weer een boekenmarkt gehouden. Deze vindt plaats op zaterdag 13 april in de H. Geestkerk. Van 10.00 uur tot 15.00 uur is de boekenmarkt geopend. De toegang is gratis maar een eventuele vrije gave is natuurlijk welkom. De opbrengst van de boekenmarkt is bestemd voor het onderhoud van onze kerkgebouwen. Meer informatie kunt u krijgen via het parochiekantoor.



Voor zieken

Bent u ziek, thuis, in zieken- of verpleeghuis, geef het door. Wij komen u graag bezoeken. Bent u niet in de gelegenheid om naar de kerk te komen, dan kunt u vragen thuis de H. Communie te ontvangen.



H. Geestkerk

Florence
Nightingalestraat 2
Brunssum Noord

Zondag 14 april - 3^e zondag van Pasen

11.30 uur H. Mis: voor de parochie

Woensdag 17 april

9.00 uur H. Mis: voor overledenen (GD)

Donderdag 18 april

9.00 uur H. Mis: voor zieken (GD)

Zondag 21 april - 4^e zondag van Pasen

11.30 uur H. Mis: Louis en Mia Engelen-Kuijpers

Dinsdag 23 april

19.30 uur Taizé-viering

Woensdag 24 april

9.00 uur H. Mis: voor overledenen (GD)

Donderdag 25 april

9.00 uur H. Mis: voor zieken (GD)

Zondag 28 april - 5^e zondag van Pasen

11.30 uur H. Mis: Hub Bohnen

Woensdag 1 mei

9.00 uur H. Mis: voor overledenen (GD)

Donderdag 2 mei

9.00 uur H. Mis: voor zieken (GD)

Vrijdag 3 mei

10.00 uur Ziekencommunie

Zondag 5 mei - 6^e zondag van Pasen

11.30 uur H. Mis: Annie Zink-Pelzer

Woensdag 8 mei

9.00 uur H. Mis: voor overledenen (GD)

Donderdag 9 mei - Hemelvaart

11.30 uur H. Mis: voor de parochie

Zondag 12 mei - 7^e zondag van Pasen

11.30 uur H. Mis: Olga Leurs-Brvar (st)

Woensdag 15 mei

9.00 uur H. Mis: voor overledenen (GD)

Donderdag 16 mei

9.00 uur H. Mis: voor zieken (GD)

Zondag 19 mei - Pinksteren

11.30 uur H. Mis: voor de parochie

Maandag 20 mei - Pinkstermaandag

géén H. Mis;

zie Barbarakerk en Gregoriuskerk

Woensdag 22 mei

9.00 uur H. Mis: voor overledenen (GD)

Donderdag 23 mei

9.00 uur H. Mis: voor zieken (GD)

t/m 14-04: Plantenactie 2024

In april wordt weer de traditionele plantenactie gehouden. Maak uw terras ook dit jaar gezellig met een ruime keuze uit verschillende soorten tuin-, kuip- en hangplanten. De bestellijsten zijn te verkrijgen in onze kerken, en via ons parochiekantoor.



Deze lijsten kunt u t/m zondag 14 april inleveren. Zaterdag 27 april kunnen de bestelde planten worden opgehaald in de H. Geestkerk tussen 10 en 12 uur. De opbrengst van de plantenactie komt ten goede aan het onderhoud van onze kerken.

Opbrengst kerkdeurcollectes

Voor de vastenactie (Palmzondag):

Barbara € 164,50 • Fatima € 138,60 • H. Geest € 158,50 • Vincentius € 38,75. **Totaal € 500,35.**

Voor onze vrijwilligers (Pasen):

Barbara € 194,50 • Fatima € 201,70 • H. Geest € 110,10 • Vincentius € 36,30. **Totaal € 542,60.**

Hartelijk dank aan alle gevers!

Lees het bisdomblad De Sleutel

De Sleutel is het kleurrijke magazine over geloof en leven in Limburg. Het bisdomblad verschijnt vier keer per jaar met interviews, achtergrondinformatie, fotoreportages en nog veel meer.

Vraag een gratis proefnummer aan of neem direct een abonnement (€ 29 per jaar) via www.bisdom-roermond.nl/desleutel

H. Gregoriuskerk

hoek Dorpstraat - Kerkstraat
Brunssum



Zaterdag 13 april

10.45 uur H. Mis (*Eerste Heilige Communie*)

18.00 uur H. Mis: Funs Vaessen

Zondag 14 april - 3^e zondag van Pasen

10.45 uur H. Mis: jaard. Funs Bolk

Maandag 15 april

18.45 uur Marianoveen

19.00 uur H. Mis: t.e.v. H. Maria voor wereldvrede

Vrijdag 19 april

9.00 uur H. Mis (*kapel zusters*):

Zaterdag 20 april

18.00 uur H. Mis: Piet Potma

Zondag 21 april - 4^e zondag van Pasen

10.45 uur H. Mis: jaard. Harie Huismans

Maandag 22 april

18.45 uur Marianoveen

19.00 uur H. Mis: t.e.v. H. Maria voor wereldvrede

Vrijdag 26 april

9.00 uur H. Mis (*kapel zusters*)

Zaterdag 27 april

18.00 uur H. Mis: Sjef Claessens

Zondag 28 april - 5^e zondag van Pasen

10.45 uur H. Mis: jaard. Gerda Coeymans-
Winkens

Maandag 29 april

18.45 uur Marianoveen

19.00 uur H. Mis: t.e.v. H. Maria voor wereldvrede

Vrijdag 3 mei

9.00 uur H. Mis (*kapel zusters*)

10.00 uur Ziekencommunie

Zaterdag 4 mei

19.00 uur Dodenherdenking

Zondag 5 mei - 6^e zondag van Pasen

10.45 uur H. Mis: Jan Reijntjens

Maandag 6 mei

18.45 uur Marianoveen

19.00 uur H. Mis: t.e.v. H. Maria voor wereldvrede

Donderdag 9 mei - Hemelvaart

10.45 uur H. Mis (*Mannenkoor RMK 1921*): voor de levende en overleden leden en erebestuur van schutterij St. Gregorius de Grote, jaard. Louis van Eeghem, jaard. Sjeng en Lies van Knippenberg-Theunissen

Vrijdag 10 mei

9.00 uur H. Mis (*kapel zusters*)

Zaterdag 11 mei

18.00 uur H. Mis: Adrie van der Weegen

Zondag 12 mei - 7^e zondag van Pasen

10.45 uur H. Mis: Thei Clement (*verj*)

Maandag 13 mei

18.45 uur Marianoveen

19.00 uur H. Mis: t.e.v. H. Maria voor wereldvrede

Vrijdag 17 mei

9.00 uur H. Mis (*kapel zusters*)

Zaterdag 18 mei

18.00 uur H. Mis: ouders Hekkens-van der Heijden, ouders Mertens-Bachaus, jaard. Riek Mertens

Zondag 19 mei - Pinksteren

10.45 uur H. Mis: Harrie Seevens

Maandag 20 mei - Pinkstermaandag

10.45 uur H. Mis: Jeu Rademakers

Vrijdag 24 mei

9.00 uur H. Mis (*kapel zusters*)

Reliek H. Bernadette in Nederland

De Heilige Bernadette Soubirous is nu in Nederland. Een bijzondere schrijn met haar relik maakt een rondgang door ons land. Tussen 1 en 29 april wordt de relik in alle zeven Nederlandse bisdommen ontvangen.

De rondgang is begonnen op Tweede Paasdag (1 april) in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Maastricht. Op 3 april was er een programma in de Munsterkerk in Roermond en op 4 april in Klein-Lourdes in Tienray.

Daarna is de rondgang verder gegaan langs tal van kerken en eindigt op zondag 28 april in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch. Op al die plekken zijn vieringen, processies en activiteiten rond de relik georganiseerd.

H. Josephkerk

Sint Gregoriuslaan Brunssum Oost
Pastorie: Boerhaavestraat 2
Brunssum



Zondag 14 april - 3^e zondag van Pasen

9.30 uur H. Mis: Zef Hamers (*verj*)

Zondag 21 april - 4^e zondag van Pasen

9.30 uur H. Mis: Kitty Ruffini-van der Veeke

Zondag 28 april - 5^e zondag van Pasen

9.30 uur H. Mis: Joke Beckers-Leschot

Vrijdag 3 mei

10.00 uur Ziekencommunie

Zondag 5 mei - 6^e zondag van Pasen

9.30 uur H. Mis: Mia Logister-Mevissen

Donderdag 9 mei - Hemelvaart

9.30 uur H. Mis: voor de parochie

Zondag 12 mei - 7^e zondag van Pasen

9.30 uur H. Mis: Leentje Raets-Erkens

Zondag 19 mei - Pinksteren

9.30 uur H. Mis: Bram en Mia Kole-Crapels en zoon Sjef

Maandag 20 mei - Pinkstermaandag

géén H. Mis;

zie Barbarakerk en Gregoriuskerk

25-05: Priesterwijding Roermond

Zaterdag na Pinksteren (25 mei) wordt de 34-jarige diaken Jean Leonard Ratokiniaina (uit Madagascar) tot priester gewijd. Hij is de derde nieuwe priester voor het bisdom Roermond van dit jaar. In januari werden Jins James en Sheril Dhason in hun thuis-bisdommen in India tot priester gewijd.

Ratokiniaina was het afgelopen jaar als diaken al verbonden aan de parochiefederatie van Maas-tricht-Oost en daar blijft hij ook de komende jaren werken. De wijdingsplechtigheid op 25 mei vindt plaats in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond en begint om 10.30 uur. Iedereen is welkom.

Hemelvaart, Goddelijke werkelijkheid

'Hemelvaart' betekent letterlijk 'opgang (vaart) naar de hemel'. De Hemel is in de Bijbel een beeld voor de 'goddelijke werkelijkheid'. Met Hemelvaart, wordt Christus opgenomen in die goddelijke werkelijkheid.

Een letterlijke voorstelling van de hemelvaart komt velen vreemd voor. Kan men daar in de tijd van de ruimtevaart nog in geloven? Jezus Christus is toch niet zoiets als de eerste ruimtevaarder?

Jezus ging naar de Vader. "*Na deze woorden werd Hij voor hun ogen omhoog gegeven en een wolk ontrok Hem aan het zicht.*"

Deze wolk betekent de aanwezigheid van God. De evangelische boodschap is niet dat Jezus, toen de wolk Hem aan het oog onttrokken had, is doorgegaan door dampkringen tot Hij, eindelijk bij de Vader was. Christus' verheerlijkte mensheid legt geen afstanden af zoals wij het doen.

Bovendien is de Vader, de Hemel, niet 'boven'. De richting naar 'boven' werd gekozen omdat de hemelkoepel met zijn licht, zijn vrijheid, zijn openheid een prachtig symbool is voor de plaats van God.

Maar de Vader naar wie Jezus heen ging, is niet aan plaats gebonden.

'Hemelvaart, Gods belofte van tegenwoordigheid en een opdracht voor ons'.

'Hemel' begint waar wij God ontmoeten; Christus neemt geen afscheid van de aarde tot zijn wederkomst. Hij is op een nieuwe wijze tegenwoordig: Heer en God voor de mensen van alle landen, alle tijden, alle rassen en generaties.

'Hemel' betekent niet een of andere plaats, maar een relatie: Christus is weer bij de Vader aan zijn rechterhand.

Hemelvaart wil niet zeggen: naar de hemel omhoogkijken.

Het is ook geen afscheidsfeest, maar de belofte van Gods tegenwoordigheid en een opdracht voor ons. Zo vermaant ons de evangelist Lucas: "*Galileeërs, wat staan jullie daar toch naar de hemel te kijken?*"

Ook voor ons begint de 'Hemel' op aarde. De Hemel is daar waar wij God ontmoeten en bij Hem zijn. Dit gebeurt overal waar wij liefde, gerechtigheid, vreugde en geluk schenken en ervaren.

De Hemel, het laatste en volkomen geluk, is er nog niet helemaal. Maar wij kunnen de Hemel al een beetje open laten gaan.

H. Vincentiuskerk

H. Vincentius a Paulo
Rumpen

Prins Hendriklaan 378
Brunssum



Zaterdag 13 april (vooravond 3^e zondag Pasen)

18.00 uur H. Mis (*internationaal*):
Willie Jungnitsch (*off*),
1^e jaard. Hilda Arets-Dormans

Zaterdag 20 april (vooravond 4^e zondag Pasen)

18.00 uur H. Mis (*internationaal*):
Jo van der Velden (*off*),
Jutta Montie-Huber (*off*),
zeswd. Kitty Ruffini-van der Veeke,
Mia Hendrix-van den Hörk (*off*)

Zaterdag 27 april (vooravond 5^e zondag Pasen)

18.00 uur H. Mis (*internationaal*):
voor de parochie

Vrijdag 3 mei

10.00 uur Ziekencommunie

Zaterdag 4 mei (vooravond 6^e zondag Pasen)

18.00 uur H. Mis (*internationaal*): ouders
Dohmen-Habets, broer en zussen,
Georg Göbbels (*off*),
Willie Jungnitsch (*off*)

Donderdag 9 mei - Hemelvaart

géén H. Mis; zie overige kerken

Zaterdag 11 mei (vooravond 7^e zondag Pasen)

18.00 uur H. Mis (*internationaal*): Jo van der
Velden (*off*), Jutta Montie-Huber (*off*),
Kitty Ruffini-van der Veeke (*off*)

Zaterdag 18 mei (vooravond Pinksteren)

18.00 uur H. Mis (*internationaal*):
Georg Göbbels (*off*),
Mia Hendrix-van den Hörk (*off*)

Zondag 19 mei - Pinksteren

géén H. Mis; zie overige kerken

Maandag 20 mei - Tweede Pinksterdag

géén H. Mis; zie Barbara- en Gregoriuskerk

24-05: een dag in het verpleeghuis

Hoe verloopt het dagelijks leven in een verpleeghuis? Wat voor soort zorg wordt er geleverd; welke (ethische) dilemma's kunnen zich daarbij voordoen? Wat voor gesprekken vinden er in een verpleeghuis plaats en welke rol speelt het geloof daarbij? Over deze vragen gaat de avond van Academie Rolduc op 24 mei, o.l.v. verpleeghuisarts Hoy-Lin Moo. Hoy-Lin Moo geeft de aanwezigen een inkijkje in het wel en wee van een verpleeghuis. Ook vertelt ze voor welke uitdagingen bewoners, personeel, familie en gasten soms komen te staan. Hoy-Lin Moo woont in Maastricht. Sinds 2013 is zij als arts werkzaam bij de Stichting Meandergroep Zuid-Limburg. Zij werkt zowel met mensen met chronisch lichamelijk lijden als ook met mensen met dementie. Ook is ze parochievrijwilliger in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Maastricht. De lezing vindt plaats op vrijdag 24 mei om 19:00 uur in Abdij Rolduc. Aanvang 19.00 uur. Entree: vijf euro, ter plekke te voldoen. Aanmelden vooraf is noodzakelijk via: academie@rolduc.nl

Gebed voor een nieuwe bisschop

*Eeuwige Herder, onze God,
die zorg draagt voor uw volk.
Schenk uw geest van wijsheid
aan hen die belast zijn met de keuze
van een nieuwe bisschop
voor de Kerk van Roermond.
Moge de Heilige Geest op hem rusten
en hem tot een herder maken
die de gelovigen zal leiden en steunen
en met zorg over hen zal waken.
En laat de gelovigen hem begroeten
met openheid en het verlangen
om samen de weg te gaan
die voor ons ligt:
de weg van heiligheid en dienstbaarheid
tot eer en glorie van uw Naam.
Wij vragen u dit op voorspraak
van Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen,
de patrones van ons bisdom
door Christus onze Heer,
Amen.*

“Het hart van de Kerk is liefde”

Dit zegt paus met Thérèse van Lisieux. Paus Franciscus schreef een brief over deze jonge heilige, die ons kan helpen houden van een zondige Kerk. Paus Franciscus publiceerde een brief – ‘apostolische exhortatie’ – over zijn favoriete heilige Thérèse van Lisieux op 15 oktober 2023 naar aanleiding van de 150^{ste} verjaardag van haar geboorte op 2 januari 1873. Hij schreef zijn brief in het Spaans, zijn moedertaal, maar de titel is in alle vertalingen dezelfde: **‘C’est la Confiance’**. De titel verwijst naar de eerste zin van het 15 pagina’s tellende document dat tevens een citaat is van Thérèse:

“C’est la confiance et rien que la confiance qui doit nous conduire à l’Amour. – Het is het vertrouwen en niets anders dan het vertrouwen dat ons naar de Liefde moet leiden.”

Deze ‘indringende woorden’ zijn een korte samenvatting van de spiritualiteit van Thérèse van Lisieux: niet door onze inspanningen ‘stroomt de bron van de genade over in ons leven’, maar alleen door ‘het vertrouwen, niets anders’.

Het is een radicale boodschap die ‘bevrijdt van zelfgerichtheid’ en daarom voor mensen van nu en voor de Kerk erg actueel is.

Het hart van de Kerk

In haar zoektocht naar haar roeping en eigen plaats binnen de Kerk komt de heilige Thérèse tot de conclusie dat het ‘hart van de Kerk’ liefde is.

“Ja, ik heb mijn plaats in de Kerk gevonden en deze plaats, mijn God, bent U die ze mij heeft gegeven: in het Hart van de Kerk, mijn Moeder, zal ik de Liefde zijn!... Zo zal ik alles zijn... Zo zal mijn droom verwezenlijkt worden!”

Volgens Franciscus is deze ontdekking ook voor ons van groot belang omdat ze ons helpt om naar het hart van de Kerk te gaan. ‘Het is geen hart van een triomfalistische Kerk, het is het hart van een liefhebbende, nederige en barmhartige Kerk.’

“Die ontdekking van het hart van de Kerk is ook voor ons vandaag een groot licht om geen aanstoot te nemen aan de beperkingen en zwakheden van het kerkelijke instituut, getekend door duisternis en zonde.”

Niet alles is even centraal

De ontdekking van het hart van de Kerk, maakt ook dat we een onderscheid kunnen maken tussen cruciale en perifere zaken in het christelijke leven.

“Niet alles is even centraal, omdat er een orde of hiërarchie is tussen de waarheden van de Kerk en dit geldt zowel voor de dogma’s van het geloof, als voor het geheel van het onderricht van de Kerk, daarbij inbegrepen het morele onderricht.”

‘Het middelpunt van de christelijke moraal is de liefde, die het antwoord is op de onvoorwaardelijke liefde van de Drie-eenheid, voor wie de werken van liefde voor de naaste het meest volmaakte uitwendige blijk van de innerlijke genade van de Geest zijn. Uiteindelijk telt alleen maar de liefde.’

Volgens de paus moeten wij ‘de innerlijke durf en vrijheid’ hebben om ‘deze geniale intuïtie van Theresia te begrijpen en er de theoretische en praktische, leerstellige en pastorale en gemeenschappelijke consequenties uit te trekken’.



Thérèse van Lisieux op 23-jarige leeftijd, een klein jaar nadat ze begon haar levensverhaal op te schrijven en een jaar voor haar overlijden aan tuberculose.

Voor een Nederlandse vertaling:

<https://knxx.b-cdn.net/wp-content/uploads/2024/02/Cest-la-confiance-def.pdf>

Agenda

- 13-04 10.45 Eerste H. Communie (Gregorius)
18-04 19.00 kerkbestuur Brunssum
20-04 10.30 Eerste H. Communie (Fatima)
23-04 19.30 Taizé-viering (H. Geestkerk)
- 03-05 20.00 dekenale priesterbijeenkomst
04-05 19.00 dodenherdenking Gregoriuskerk
10-05 opmaak parochieblad
13-05 dagbedevaart Banneux
18-05 10.30 Eerste H. Communie (Barbara)
- 02-06 11.00 dankviering communicanten
- openluchtmis (Rumpen)
07-06 20.00 dekenale priesterbijeenkomst
21-06 opmaak parochieblad
- 05-07 20.00 dekenale priesterbijeenkomst
25-08 13.30 vrijwilligersfeest H. Geest, Fatima,
Vincentius, Langeberg, Treebeek
30-09 dagbedevaart Banneux

Gedooft

in de Vincentiuskerk

- Alexander Whittaker (Canada)

in de Gregoriuskerk

- Adrian James Whitsett,
Kerkstraat

*Ouders, peetouders
en familie, proficiat!*



Getrouwd

Jurgen Peter en Sharina Aquilini

Van harte gelukgewenst!



Overleden

in de Gregoriusparochie

- Piet Potma (90 jaar),
Prinses Beatrixstraat 68
- Els Vromen-Taggenbrock
(96 jaar), Schinveld

in de Fatimaparochie

- Mientje Bouwens-Lipniak
(71 jaar), Eglantier 1
- Tiny Frissen-Ramaekers
(73 jaar), Muezeberg 3
- Brigitte Broekhuizen-Wemmenhove
(67 jaar), Berkenstraat 33
- Paula Bours-Diederens (89 jaar),
vh Maastrichterstraat

in de Vincentiusparochie

- Gerda Tugulu-Domhof (89 jaar), Heerlen
- Kitty Ruffini-van der Veeke (84 jaar),
Tritbach 15
- Janny Stuart (76 jaar), Woendershof
- Rini Cobben-Thissen (84 jaar), Bethelhof
- Celina Debrowski-Lipowitz (90 jaar),
Brunahildestraat

*Heer geef hun de eeuwige rust;
en het eeuwige Licht verlichte hen.
Dat zij mogen rusten in vrede.*



U
UITVAARTLIMBURG

een mooi afscheid voor iedereen

045 4009002 - info@uitvaartlimburg.nl

Jaar van gebed

Stille Dagen in Limburgse kloosters

Als voorbereiding op het Heilig Jaar 2025 heeft paus Franciscus 2024 uitgeroepen tot een Jaar van gebed. In het kader daarvan is er dit jaar elke maand een Stille Dag in steeds een ander Limburgse klooster. - Veel mensen verlangen naar stilte. Eens geen volle trein, geen druk en razend verkeer, geen smartphones overal die voortdurend met pingen en trillen al je aandacht vragen voor een tweet, app, mail of pop up. Een mens heeft momenten van stilte nodig om zichzelf terug te vinden. Die stilte hebben we ook nodig om God bewust opnieuw op het spoor te komen. Tijdens de Stille Dagen trekken de deelnemers zich voor één dag terug in een kloosterlijke omgeving om met de geloofsgemeenschap die dag te beleven. Zo'n dag begint met een eucharistieviering om 9.30 uur. Daarmee gaat de stilte in die tot het einde van de dag zal duren. In de ochtend en de middag is er een inleiding op stilte en gebed. Aan het eind van de middag wordt de dag besloten met het avondgebed. Meer informatie: www.bisdrom-roermond.nl/jaarvangebed

09-06: Open Kloosterdag

Het leven in een klooster spreekt tot de verbeelding. Religieuzen wijden hun hele leven aan God. Vanwege de stilte en het bijzondere leven in een gemeenschap trekken veel mensen zich graag een paar dagen terug in een klooster. Voor wie die mogelijkheid niet heeft, maar wel graag kennis wil maken met het kloosterleven wordt op zondag 9 juni weer een Open Kloosterdag gehouden. Enkele tientallen kloosters in het hele land openen dan hun deuren. De zusters, paters en broeders nodigen van harte uit voor een bezoek. Zij vertellen hun verhaal: wie zij zijn, wat zij doen en waarom ze kiezen voor een leven in dienst van God en mensen. En ze luisteren ook graag naar het verhaal van de bezoekers. Ook enkele Limburgse kloosters doen aan deze dag mee. Dit zijn in ieder geval: de paters camilianen in Roermond, de zusters Onder de Bogen in Maastricht, de benedictijnen in Vaals (Mamelis) en de liefdezusters van het Kostbaar Bloed op de Windraak (Sittard). Hier kunnen nog andere kloosters bij komen. Meer informatie over de locaties en de programma's is vanaf mei te vinden op: www.openkloosterdag.nl

14-06: over het Johannesevangelie

Het Johannesevangelie vertelt het levensverhaal van Jezus op geheel eigen wijze. Hierover gaat de lezing van Roderick van Attekum voor Academie Rolduc op vrijdag 14 juni. Meer dan de andere evangelisten heeft Johannes bijzondere aandacht voor de personen die met Jezus in contact komen. Hij geeft meer informatie over apostelen als Petrus en Thomas, maar hij introduceert ook nieuwe personages, zoals de Samaritaanse vrouw en Nikodemus. Welke rol spelen de verschillende karakters in het evangelie van Johannes? Hoe helpen zij ons om Jezus beter te leren kennen? Bijzondere aandacht krijgt de sceptische Natanaël, die met enige moeite toch een leerling van Jezus wordt (Joh 1,43-51). Hoe presenteert Johannes dit interessante personage? Waarom is Natanaël een inspirerende leerling voor ons nu? Roderick van Attekum is priester van het bisdom Roermond. Hij studeerde exegese aan het Pauselijk Bijbelinstituut in Rome. Sinds september 2021 is hij leraar Nieuwe Testament aan het grootseminarie Rolduc en het Theologisch Instituut Rolduc. Hij combineert zijn docentschap met een promotieonderzoek op het Johannesevangelie. De lezing over het Johannesevangelie vindt plaats op vrijdag 14 juni om 19:00 uur in Abdij Rolduc. Entree: vijf euro, ter plekke te voldoen. Aanmelden vooraf is noodzakelijk via: academie@rolduc.nl

Bedevoarten Lourdes en Banneux

Eind april/begin mei biedt het Huis voor de Pelgrim in Maastricht een bedevaart naar Lourdes aan met de TGV. In september zijn er drie Lourdesbedevoarten per vliegtuig of bus. In samenwerking met Caritas Banneux Bisdom Roermond worden ook bedevoarten naar Banneux aangeboden: twee triduum's, van 10 t/m 14 mei, en van 27 september t/m 1 oktober. Tijdens deze weken is er op **13 mei en 30 september** ook de mogelijkheid om deel te nemen aan een dagtocht naar Banneux. Verder organiseert het Huis voor de Pelgrim ook bedevoarten naar Assisi, Rome en Santiago de Compostela. In samenwerking met pelgrimsgemeenschap De Wandelmaat worden wandelingen langs kloosters en abdijen gehouden. In 2025 staat een nationale bedevaart naar Rome op het programma. Meer info: www.huisvoordepelgrim.nl en via het parochiekantoor: 045 - 525 07 31.

Mistijden in Brunssum

	H. Barbara blz. 3	Fatima blz. 4	H. Geest blz. 5	H. Vincentius blz. 8	H. Joseph blz. 7	H. Gregorius blz. 6	Kapel Zusters Dorpstraat 149
zaterdag	----	----	----	18.00	----	18.00	----
zondag	9.30	10.30	11.30	----	9.30	10.45	----
maandag	----	----	----	----	----	19.00	----
dinsdag	19.00	----	----	----	----	----	----
woensdag	----	----	9.00	----	----	----	----
donderdag	----	----	9.00	----	----	----	----
vrijdag	----	----	----	----	----	----	9.00

Gebed voor Moederdag

God, omdat U niet overal tegelijk kunt zijn,
heeft U ons moeders gegeven.

Dank U voor haar sterke liefde.

haar koesterende handen,

haar luisterende hart,

haar wijze raad.

Wij bidden u voor alle moeders,
voor moeders in rijkdom en armoede,

met een carrière of op de vlucht,

jonge moeders en oude moeders,

moeders met kinderen en zonder,

en voor moeders die een kind verloren;
voor moeders die blaken van vertrouwen,
of gekweld worden door twijfel en
vragen.

Voor al die moeders bidden wij.

Laat hen merken dat U met hen bent.

Bevestig hen in het goede dat ze doen.

Geef hen vreugde en vrede.

Zo bidden we voor vandaag, morgen,

en alle dagen, tot in eeuwigheid.

Amen.

Parochiekantoor van de parochies Fatima - H. Geest - Treebeek - Rumpen - Langeberg

Essenstraat 1a, 6444 CL Brunssum

045 - 525 07 31

parochiekantoor@gmail.com

ma, di, wo, do, vr: van 13.30 tot 15.30 uur

di, wo, do: van 9.30 tot 11.30 uur

ingang via het parkeerterrein aan de Lindestraat

Parochiebureau H. Gregorius en H. Joseph

onder de dagkapel van de Gregoriuskerk

ingang Kerkstraat • 045 - 525 15 16

wo en vr: van 10.00 tot 11.00 uur

Voor alle parochies, zie ook:

www.katholiekbrunssum.nl

Priesters

Parochies Onze Lieve Vrouw vd H. Rozenkrans
en H. Barbara (Treebeek), Onbevlekt Hart van
Maria (Fatima), H. Geest (Noord), H. Vincentius
(Rumpen), H. Familie (Langeberg), H. Joseph,
H. Gregorius

pastoor V. Goulmy

525 79 79

deken P. Delahaye

525 25 92

pater F. Meulemans M.H.M.

851 51 59

kapelaan B. Koppen F.S.O.

via parochiekantoor

kapelaan Vijay

via parochiekantoor

Kopij en advertenties:

parochiesinfo@gmail.com

IBAN-rekeningnummers

• KB Fatima/H.Geest NL.31.INGB.000.103.47.43

• Rozenkransparochie NL.57.INGB.000.106.03.68

• KB St Barbara NL.91.INGB.000.106.28.60

• RK Par St Gregorius NL.64.INGB.000.155.58.15

• RK Par St Joseph NL.34.INGB.000.103.94.42

• RK Par St Vincentius NL.97.INGB.000.105.47.01

• RK Par H Familie NL.18.INGB.000.104.60.35