

Parochies BRUNSSUM **INFO**

7 september 2024 - jrg. 12 nr. 7

www.katholiekbrunssum.nl



Zo 08-09 **23^e zondag door het jaar**
"Hij laat doven horen en stommen spreken." (Marcus 7, 31-37)

ma 09-09 H. Petrus Claver, priester jezuïet, † 1654 te Cartagena (Colombia)

do 12-09 H. Naam van Maria

vr 13-09 H. Johannes Chrysostomus, bisschop van Constantinopel, kerkleeraar, † 407

za 14-09 Kruisverheffing

Zo 15-09 **24^e zondag door het jaar**
"Gij zijt Christus... de Mensenzoon moet veel lijden." (Marcus 8, 27-35)

ma 16-09 • H. Cornelius, paus, martelaar te Civitavecchia, † 253
 • H. Cyprianus, bisschop van Carthago, martelaar, † 258

di 17-09 • H. Robertus Bellarminus, jezuïet, bisschop en kerkleeraar, † 1621 te Rome
 • H. Lambertus, bisschop van Maastricht en martelaar, † 705 bij Luik

do 19-09 H. Januarius, bisschop van Benevento (Italië) en martelaar, † 304

vr 20-09 H. Andreas Kim Taegon, priester, H. Paulus Chong Hasang, en gezellen, martelaren in Korea, † 1839-1864

za 21-09 H. Matteüs, apostel en evangelist

Zo 22-09 **25^e zondag door het jaar**
"De Mensenzoon wordt overgeleverd... Als iemand de eerste wil zijn moet hij de dienaar van allen zijn." (Marcus 9, 30-37)

ma 23-09 H. Pius van Pietrelcina, priester (Padre Pio), † 1968 te San Giovanni Rotondo

do 26-09 HH. Cosmas en Damianus, martelaren, † 3^e of 4^e eeuw

vr 27-09 H. Vincentius de Paul, priester, stichter Lazaristen, † 1660

za 28-09 • H. Wenceslaus, hertog van Bohemen, martelaar, † 929 of 935
 • H. Laurentius Ruiz en gezellen, martelaren te Nagasaki, † 1633-1637

Zo 29-09 **26^e zondag door het jaar**
"Wie niet tegen u is, is voor u." (Marcus 9, 38-43+45+47-48)

ma 30-09 H. Hiëronymus, priester, kerkleeraar, † 420 te Bethlehem

di 01-10 H. Theresia v.h. Kind Jezus, maagd en kerklerares, † 1897 te Lisieux

wo 02-10 HH. Engelbewaarders

vr 04-10 H. Franciscus van Assisië, stichter Minderbroeders, † 1226 te Assisië

Zo 06-10 **27^e zondag door het jaar**
"Wat God heeft verbonden mag een mens niet scheiden." (Marcus 10, 2-16)

ma 07-10 H. Maagd Maria van de Rozenkrans

wo 09-10 • H. Dionysius, bisschop van Parijs, en gezellen, martelaren, 3^e eeuw
 • H. Johannes Leonardi, priester, stichter, † 1609 te Rome

di 10-10 H. Maagd Maria, Sterre der Zee

vr 11-10 H. Johannes XXIII, paus, † 1963

Zo 13-10 **28^e zondag door het jaar**
"Ga verkopen wat ge bezit, en volg Mij." (Marcus 10, 17-30)

ma 14-10 H. Callistus I, paus en martelaar, † 222 te Rome

di 15-10 H. Theresia van Jezus, maagd en kerklerares, † 1582 te Avila

wo 16-10 • H. Hedwig, moeder en kloosterlinge, † 1243 in Silesië • H. Margareta-Maria Alacoque, maagd, visitandinne, † 1690 te Paray-le-Monial

do 17-10 H. Ignatius van Antiochië, bisschop en martelaar, † ong. 107 te Rome

vr 18-10 H. Lucas, evangelist

Kerkdeurcollecte Missio

Op zaterdag 19 en zondag 20 oktober (wereldmissiezondag) wordt een kerkdeurcollecte gehouden ter ondersteuning van het missiewerk van de wereldkerk.

St.-Barbarakerk



Schildstraat 44
Treebeek

Zondag 8 september - 23^e zondag door het jaar

9.30 uur H. Mis: voor de parochie

12.00 uur H. Mis (*Pools*)

Dinsdag 10 september

19.00 uur H. Mis: voor de parochie

Zondag 15 september - 24^e zondag door het jaar

9.30 uur H. Mis:

12.00 uur H. Mis (*Pools*)

Dinsdag 17 september

19.00 uur H. Mis: voor overledenen (*GD*)

Zondag 22 september - 25^e zondag door het jaar

9.30 uur H. Mis: voor de parochie

12.00 uur H. Mis (*Pools*)

Dinsdag 24 september

19.00 uur H. Mis: voor zieken (*GD*)

Zondag 29 september - 26^e zondag door het jaar

9.30 uur H. Mis: voor de parochie

12.00 uur H. Mis (*Pools*)

Dinsdag 1 oktober

19.00 uur H. Mis: voor overledenen (*GD*)

Vrijdag 4 oktober

10.00 uur Ziekencommunie

Zondag 6 oktober - 27^e zondag door het jaar

9.30 uur H. Mis: voor de parochie

12.00 uur H. Mis (*Pools*)

Dinsdag 8 oktober

19.00 uur H. Mis: voor zieken (*GD*)

Zondag 13 oktober - 28^e zondag door het jaar

9.30 uur H. Mis: voor de parochie

12.00 uur H. Mis (*Pools*)

Dinsdag 15 oktober

19.00 uur H. Mis: voor overledenen (*GD*)

Pastoor Sawadogo in Brunssum



Van half juni tot half juli is pastoor Alfred Sawadogo (uit Burkina Faso) in Brunssum op bezoek geweest. We zijn blij hem in ons midden te hebben gehad. Op velerlei wijzen hebben mensen hun betrokkenheid met hem en de christengemeenschap in Burkina Faso getoond. De kerkdeurcollecte van begin juli getuigt daarvan: Er is middels deze collecte € 500,00 bijeen gebracht: • Barbara: € 111,85 • Fatima: € 261,80 • H. Geest: € 77,15 • Vincentius: € 49,20. Ook via andere kanalen hebben mensen hem willen ondersteunen. Zo heeft hij, alles bij elkaar opgeteld, € 3.000 in ontvangst mogen nemen. Hij is u allen zeer dankbaar voor alles!



Fatimakerk

Onbevlekt Hart van Maria

Essenstraat 1a
Brunssum



Zondag 8 september - 23^e zondag door het jaar
10.30 uur H. Mis: jaard. ouders Loo-Lemmens
(*st*)

Zondag 15 september - 24^e zondag door het jaar
10.30 uur H. Mis (**dameskoor Michel**): Toos
Harmsen-van der Haijden (*off*)

Zondag 22 september - 25^e zondag door het jaar
10.30 uur H. Mis: Gusta Sluijpers-Weishoff,
Frans Peters (*off*),
Tiny Frissen-Ramaekers (*off*),
zeswd. Desirée Ewald-Berkers

Zondag 29 september - 26^e zondag door het jaar
10.30 uur H. Mis: zeswd. Theo van Oppen
Vrijdag 4 oktober
10.00 uur Ziekencommunie

Zondag 6 oktober - 27^e zondag door het jaar
10.30 uur H. Mis (**dameskoor Michel**): Paul
en Riek Franken-Holtmeulen (*st*),
Jo en Leentje Gielkens-Bouwman
(*st*), jaard. Annemie Gielkens (*st*), Lei
Hellenbrand (*off*), Revi Hellenbrand,
ouders Deumens-Bernards en zonen
Theo, Jos, Frans en René,
jaard. ouders Smeets-Keulen (*st*),
Toos Harmsen-van der Haijden (*off*)

Zondag 13 oktober - 28^e zondag door het jaar
10.30 uur H. Mis: voor de parochie

Voor zieken

Bent u ziek, thuis, in zieken- of verpleeghuis, geef het door. Wij komen u graag bezoeken. Bent u niet in de gelegenheid om naar de kerk te komen, dan kunt u vragen thuis de H. Communie te ontvangen.

Biechtgelegenheid - vrijdagmiddag

Vanaf 4 oktober, is er elke vrijdag van 14.00 tot 15.00 uur gelegenheid om het sacrament van boete en verzoening te ontvangen in de Fatimakerk, ingang via de Mariakapel. Er is ook nog steeds biechtgelegenheid vóór en ná elke H. Mis of na afspraak met een van de priesters.

29-11: H. Vormsel 2024

In het schooljaar 2024-2025 vindt de viering van het Heilig Vormsel plaats op vrijdag 29 november, om 18.30 uur, in de Fatimakerk. Vicaris Ed Smeets zal het H. Vormsel toedienen. Kinderen van de groepen 8 van de basisschool kunnen zich aanmelden via: katholiekbrunssum.nl/vormselaanvraag

Volgend parochieblad

Het volgende parochieblad (*jrg.12 - nr.8*) is bestemd voor **6 weken**: van zaterdag 19 oktober t/m vrijdag 29 november. Wilt u uw misintenties of andere kopij geplaatst zien, gelieve dit voor vrijdag 4 oktober bij het parochiekantoor op te geven.

Concert Cantate

Mozart concert
MET HOOGTEPUNTEN UIT ZIJN GROTE
KOORWERKEN

ZONDAG 20 OKTOBER 2024
Fatima kerk, Essenstraat 1 Brunssum
Aanvang: 14.00 uur

Uitgevoerd door strijkorkest, solisten
en
Gemengd Zangkoor Cantate Brunssum
Gemengd Zangkoor Sainte Cécile Geleen

Onder leiding van
Dirigent Jan Ezendam

Entree Vrij / Vrije gawe

Mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Brunssum en de Provincie Limburg



H. Geestkerk

Florence
Nightingalestraat 2
Brunssum Noord

Zondag 8 september - 23^e zondag door het jaar

11.30 uur H. Mis: voor de parochie

Woensdag 11 september

9.00 uur H. Mis: voor overledenen (GD)

Donderdag 12 september

9.00 uur H. Mis: voor zieken (GD)

Zondag 15 september - 24^e zondag door het jaar

11.30 uur H. Mis: voor de parochie

Woensdag 18 september

9.00 uur H. Mis: voor overledenen (GD)

Donderdag 19 september

9.00 uur H. Mis: voor zieken (GD)

Zondag 22 september - 25^e zondag door het jaar

11.30 uur H. Mis: jaard. Hub Bohnen

Dinsdag 24 september

19.30 uur Taizé-viering

Woensdag 25 september

9.00 uur H. Mis: voor overledenen (GD)

Donderdag 26 september

9.00 uur H. Mis: voor zieken (GD)

Zondag 29 september - 26^e zondag door het jaar

11.30 uur H. Mis: voor de parochie

Woensdag 2 oktober

9.00 uur H. Mis: voor overledenen (GD)

Donderdag 3 oktober

9.00 uur H. Mis: voor zieken (GD)

Vrijdag 4 oktober

10.00 uur Ziekencommunie

Zondag 6 oktober - 27^e zondag door het jaar

11.30 uur H. Mis: Mia Pagen-van Eeghem (st),
Olga Leurs-Brvar (st), Jan Ponsens,
Annie Zink-Pelzer (verj)

Woensdag 9 oktober

9.00 uur H. Mis: voor overledenen (GD)

Donderdag 10 oktober

9.00 uur H. Mis: voor zieken (GD)

Zondag 13 oktober - 28^e zondag door het jaar

11.30 uur H. Mis: Levine Diepenmaat-van
Voorden (st)

Woensdag 16 oktober

9.00 uur H. Mis: voor overledenen (GD)

Donderdag 17 oktober

9.00 uur H. Mis: voor zieken (GD)

Eerste H. Communie 2025

In 2025 vinden de vieringen van de Eerste H. Communie plaats op:

- zaterdag 10 mei, 10.30 uur in de H. Barbarakerk
- zaterdag 17 mei, 10.30 uur in de Fatimakerk
- zaterdag 24 mei, 10.45 uur in de Gregoriuskerk



Afspraak voor ziekenzalving

Als u het sacrament van de zieken wenst te ontvangen, neem contact op met het parochiekantoor: 525 07 31. Buiten kantooruren, hoort u via de voicemail het dan bereikbare telefoonnummer.



12-10: Boekenmarkt

Zaterdag 12 oktober, van 10 tot 15 uur, wordt in de H. Geestkerk een boekenmarkt gehouden. De toegang is gratis, maar een vrije gave is natuurlijk welkom. De opbrengst is bestemd voor het onderhoud van onze kerkgebouwen. Verder zijn wij op zoek naar vrijwilligers die op vrijdag 11 oktober om 19 uur of op zaterdag 12 oktober om 15 uur een handje kunnen helpen met het opbouwen en opruimen van de boekenmarkt. Voor wie wil helpen of vragen heeft: neem contact op met het parochiekantoor (525 07 31).

H. Gregoriuskerk

hoek Dorpstraat - Kerkstraat
Brunssum



Zaterdag 7 september

18.00 uur H. Mis: ouders Hekkens-van der Heijden, ouders Mertens-Bachaus, Riek Mertens-Hekkens

Zondag 8 september - 23^e zondag door het jaar

10.45 uur H. Mis: Jan Reijntjens

Maandag 9 september

18.45 uur Marianoveen

19.00 uur H. Mis: t.e.v. H. Maria voor wereldvrede

Vrijdag 13 september

9.00 uur H. Mis (*kapel zusters*):

Zaterdag 14 september

18.00 uur H. Mis: Adrie van der Weegen

Zondag 15 september - 24^e zondag door het jaar

10.45 uur H. Mis: Agnes Arets

Maandag 16 september

18.45 uur Marianoveen

19.00 uur H. Mis: t.e.v. H. Maria voor wereldvrede

Vrijdag 20 september

9.00 uur H. Mis (*kapel zusters*)

10.00 uur Ziekencommunie

Zaterdag 21 september

18.00 uur H. Mis: Sjef Claessens

Zondag 22 september - 25^e zondag door het jaar

10.45 uur H. Mis: jaard. Ellie Janssen-van Buul en Jo Janssen

Maandag 23 september

18.45 uur Marianoveen

19.00 uur H. Mis: t.e.v. H. Maria voor wereldvrede

Vrijdag 27 september

9.00 uur H. Mis (*kapel zusters*)

Zaterdag 28 september

18.00 uur H. Mis: Jacques Janssen

Zondag 29 september - 26^e zondag door het jaar

10.45 uur H. Mis: jaard. Anna Spel, Jan Kruit

Maandag 30 september

18.45 uur Marianoveen

19.00 uur H. Mis: t.e.v. H. Maria voor wereldvrede

Vrijdag 4 oktober

9.00 uur H. Mis (*kapel zusters*)

10.00 uur Ziekencommunie

Zaterdag 5 oktober

18.00 uur H. Mis: jrd. Stan en Jeanny Kania-Rietrae

Zondag 6 oktober - 27^e zondag door het jaar

10.45 uur H. Mis: jaard. ouders Thei en Gerta Tangelder-Jütten, Jeu Rademakers

Maandag 24 oktober

18.45 uur Marianoveen

19.00 uur H. Mis: t.e.v. H. Maria voor wereldvrede

Vrijdag 11 oktober

9.00 uur H. Mis (*kapel zusters*)

Zaterdag 12 oktober

18.00 uur H. Mis: jaard. Annie Maassen-Alders, ouders Hekkens-van der Heijden, ouders Mertens-Bachaus, Riek Mertens-Hekkens

Zondag 13 oktober - 28^e zondag door het jaar

10.45 uur H. Mis: Funs Vaessen, jaard. Jo Janssen en Elly Janssen-van Buul

Maandag 14 oktober

18.45 uur Marianoveen

19.00 uur H. Mis: t.e.v. H. Maria voor wereldvrede

Vrijdag 18 oktober

9.00 uur H. Mis (*kapel zusters*)



Uw uitvaartonderneming voor
Amstenrade, Brunssum en omgeving

Hoofdstraat 31
6436 CB Amstenrade

T 046 - 737 00 30
T 045 - 850 10 21

 www.a-z-uitvaart.nl

 info@a-z-uitvaart.nl

H. Josephkerk

Sint Gregoriuslaan Brunssum Oost
Pastorie: Boerhaavestraat 2
Brunssum



Zondag 8 september - 23^e zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis: Karel Stevelmans

Zondag 15 september - 24^e zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis: Peter Hendriks

Zondag 22 september - 25^e zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis: Harry Schmalschläger

Zondag 29 september - 26^e zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis: Karel Cals

Vrijdag 4 oktober

10.00 uur Ziekencommunie

Zondag 6 oktober - 27^e zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis: Leentje Raets-Erkens

Zondag 13 oktober - 28^e zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis: Bram en Mia Kole-Crapels en
zoon Sjef

De oude dag, zon licht en schaduw

Iedere levensfase heeft zo zijn zon- en schaduw-zijden. Dat geldt zeker ook voor de oude dag. Oud worden kan met moeilijkheden gepaard gaan. Men bespeurt een afnemende vitaliteit. Niet alles wat je graag zou ondernemen, lukt meer. Lichamelijke kwalen dienen zich aan. Menigeen ervaart oud worden eerder als een last dan als een voorrecht. Daarbij komt het aangewezen zijn op de hulp van anderen. Het is soms een heel moeilijk proces om die afhankelijkheid te leren accepteren en te verwerken. Zwaar weegt natuurlijk het wegvallen van leeftijdsgenoten, familieleden en vrienden. En op een gegeven moment valt zelfs de geliefde echtgenoot of echtgenote weg, met wie men een heel leven heeft gedeeld. Een zekere vereenzaming kan zich dan voordoen. Maar geeft de oude dag dan alleen maar aanleiding tot jammeren en tot klagen?

Zeker niet als men in het voortschrijden van de jaren een positieve levensinstelling heeft weten op te bouwen! Zo'n optimistische levensinstelling komt namelijk niet vanzelf; die bouwt men op in de loop van de jaren; die wordt in een heel leven voorbereid. Door zo'n houding kunnen ook voor ouderen nog vele gelukkige en goede jaren in het verschiet liggen. Er zijn zo vele mogelijkheden waartoe juist de bejaarde mens nog in staat is. Bovendien krijgt men met het voortschrijden van de jaren oog voor wat écht belangrijk is in het leven. Als oudere bezit je een grote levenservaring. Wijsheid is het kenmerk van de bejaarde! En wijze mensen hebben gevoel voor het goede en het juiste. Zij hebben in hun leven leren omgaan met vreugde en verdriet. Zij verstaan de kunst om te genieten van soms heel kleine, maar waardevolle dingen. De wijsheid van de ouderdom kenmerkt zich ook door een grote mildheid. Bejaarde mensen gaan beter het betrekkelijke van vele zaken inzien. Zij weten te relativeren. De oudere mens kan ook beter geduld opbrengen, en gunt een ander de ruimte om zichzelf te zijn. Dat zijn allemaal eigenschappen die even zovele mogelijkheden bevatten om als senioren blijmoedig iets te kunnen geven aan een andere, een jongere generatie. De oude dag kan vredig doorgebracht worden als ook het gelovig vertrouwen op God met de jaren gegroeid en gerijpt is. In tevredenheid ziet men dan terug op het leven; dankbaar en voldaan; maar ook verzoend met alle momenten waarop men gefaald heeft. Want een lang leven kan niet alleen gelukkig zijn en wijs, maar het draagt ook vanuit het verleden zijn eigen littekens met zich mee. Daarom brengt een goede afsluiting van het leven altijd die behoefte met zich mee om conflicten uit te praten; om wat er ooit gebeurd is te leren verwerken, om in alle onmacht en schuld om vergeving te vragen. Een tijdig en bewust ontvangen van het Sacrament van de Ziekenzalving is in dit verband een bevrijdend gebeuren. Men leert het leven los te laten en het in Gods hand terug te leggen.



H. Vincentiuskerk

H. Vincentius a Paulo
Rumpen

Prins Hendriklaan 378
Brunssum



Zaterdag 7 september (vooravond 23^e zondag dhj)

18.00 uur H. Mis (**internationaal**): Yolande Krocké en Gerda Krocké-Scheffers (*st*), ouders Dohmen-Habets, broer en zussen, Kitty Ruffini-van der Veeke (*off*), Cecilia Dabrowski-Lipowitz (*off*), Jo van der Velde (*verj*), Margriet Jacobs-Smeisters, Keetje Theunissen-Heuts

Zaterdag 14 september (vooravond 24^e zondag dhj)

18.00 uur H. Mis (**internationaal**): Janny Stuart (*off*)

Zaterdag 21 september (vooravond 25^e zondag dhj)

18.00 uur H. Mis (**internationaal**): ouders Vallino Ravetta-Jurgen (*jaard. moeder*), Cor Boels (*off*), Jo van Goethem

Zaterdag 28 september (vooravond 26^e zondag dhj)

18.00 uur H. Mis (**internationaal**): jaard. Wiel en Tiny Winteraeken-Heilands (*st*), Kitty Ruffini-van der Veeke (*off*), Cecilia Dabrowski-Lipowitz (*off*)

Vrijdag 4 oktober

10.00 uur Ziekencommunie

Zaterdag 5 oktober (vooravond 27^e zondag dhj)

18.00 uur H. Mis (**internationaal**): ouders Dohmen-Habets broer en zussen, Janny Stuart (*off*), 1^e jaard. Jo van der Velden, Yolande Krocké en Gerda Krocké-Scheffers (*st*)

Zaterdag 12 oktober (vooravond 28^e zondag dhj)

18.00 uur H. Mis (**internationaal**): Cor Boels (*off*)

Weetjes over Vincentiusparochie



Prins Hendriklaan 378 in Brunssum heeft een rijke geschiedenis die verweven is met de bredere geschiedenis van de regio. Brunssum, gelegen in de provincie Limburg in Nederland, is ook een plaats met een interessante geschiedenis die teruggaat tot de Romeinse tijd.

Algemene geschiedenis van Brunssum:

1. Romeinse tijd: Er zijn archeologische vondsten gedaan in Brunssum die teruggaan tot de Romeinse tijd. Deze vondsten wijzen op een lange geschiedenis van bewoning en activiteit in het gebied.
2. Middeleeuwen: Tijdens de middeleeuwen was Brunssum een agrarische gemeenschap. De regio stond bekend om zijn vruchtbare grond en agrarische productie.
3. Industrialisatie: De industriële revolutie bracht grote veranderingen naar Brunssum. Vooral de opkomst van de steenkoolmijnbouw in de late 19^e en vroege 20^e eeuw had een grote impact op de stad. De mijnbouwindustrie bracht economische groei en een toestroom van arbeiders naar de regio.
4. 20^e eeuw: Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Brunssum bezet door Duitse troepen, en na de bevrijding door de geallieerden, speelde de stad een rol in de wederopbouw van Nederland. De mijnen bleven een belangrijke economische factor tot hun sluiting in de jaren 1960 en 1970.
5. Na de mijnsluitingen: Na de sluiting van de mijnen onderging Brunssum een transformatie. De stad richtte zich meer op andere industrieën en diensten. Tegenwoordig is Brunssum ook bekend om zijn NATO-hoofdkwartier, het Allied Joint Force Command Brunssum, dat een belangrijke rol speelt in de internationale samenwerking en defensie.

Theologie studeren in Limburg

Het Theologisch Instituut Rolduc is een weekendopleiding van het bisdom Roermond. Interesse om de opleiding te volgen? Kijk op www.rolduc.nl of neem contact via: rector@rolduc.nl of bel: 045-2117025.

Foto en tekst: Jan Maessen

Gebedskaart 'Heilig Jaar 2025'



In de katholieke Kerk wordt in 2025 een Heilig Jaar of Jubeljaar gehouden. Als voorbereiding daarop is 2024 uitgeroepen tot een 'jaar van gebed'. De Nederlandse bisschoppenconferentie

heeft een kaart uitgegeven met het speciale themagebed voor het Heilig Jaar. Een Jubeljaar is een oude traditie in de katholieke Kerk, die in de Middeleeuwen is ontstaan en elke 25 jaar plaatsvindt. Paus Franciscus heeft voor 2025 een Heilig Jaar afgekondigd met als thema 'Pelgrims van hoop'. Voor 2024 vraagt hij extra aandacht voor het Onze Vader als een 'school van gebed', omdat in dit gebed de kernpunten van het christelijk geloof worden samengevat. De gebedskaarten liggen in onze kerken.

02-11: Katholieke Jongerendag

Op zaterdag 2 november houdt JongKatholiek, de jongerenorganisatie van de Rooms-katholieke Kerk in Nederland, een Katholieke Jongerendag (KJD). Vanuit het hele land zijn jongeren tussen 16 en 30 jaar welkom in De Schuilplaats in Ede om hun geloof te beleven en andere jongeren te ontmoeten. Het thema is 'Connect' en sluit aan bij het 'Jaar van gebed' dat dit jaar in de Kerk plaatsvindt. Na een paar jaar afwezigheid was er vorig jaar weer een KJD. "Dat was een groot succes," vertelt projectleider Arieke van Reeken. Samen met een kernteam bereidt zij het programma voor dit jaar voor. "We hebben gekozen voor een grotere locatie om een nog mooiere jongerendag te kunnen houden. We willen het enthousiasme dat we bij zo veel jongeren hebben gezien verder laten uitgroeien en de deelnemers stimuleren mee te bouwen aan een levende kerk in Nederland. Het zal een dag worden van nieuwe ontmoetingen en weerzien." Het programma tijdens de KJD bevat onder andere sprekers, muziek, de heilige mis, workshops en ruimte voor ontmoeting en ontspanning. Ook tieners tussen 12 en 15 jaar zijn met een tiener- of vormselgroep van harte welkom om aan te sluiten bij het programma. Voor hen zijn er op verschillende momenten eigen programmaonderdelen. Meer info: www.jongkatholiek.nl

Bezinningsweekend voor katholieke jongeren WJD@HOME in januari 2025

Jongeren die hun geloof willen vieren, die er meer over willen weten en nieuwe mensen willen leren kennen, zijn in januari van harte welkom tijdens WJD@Home. Een gezellig jongerenweekend in bezinningscentrum Emmaus in Helvoirt (bij Den Bosch). Wil je ontdekken hoe je hier en nu katholiek kunt zijn? Meer leren over de tradities van de kerk, ethiek, de joodse wortels van ons geloof en de sacramenten? Kom dan naar WJD@Home. Er zijn ook sportieve activiteiten en natuurlijk ruimte voor gebed. Of je nu veel of weinig doet met je geloof, je bent welkom! Na dit weekend ben je verder geworteld en nog enthousiaster over je geloof. Je gaat naar huis met tools die je helpen om geïnspireerd te raken en om je geloof en de hoop die daaruit voortkomt de wereld in te dragen. Je zult jezelf, God en de kerk beter leren kennen. En natuurlijk heel veel andere mensen die net als jij het verschil willen maken. Dit weekend vindt plaats van 24-26 januari 2025. In de loop van september start de inschrijving. Houd de website in de gaten: www.jongkatholiek.nl

28 en 29-09: Nederlandse jongeren samen naar pausbezoek in België

Paus Franciscus komt eind september naar België. Dan is er ook een meerdaags jongerenfestival. De landelijke jongerenorganisatie JongKatholiek organiseert vanuit Nederland een gezamenlijke reis voor jongeren naar België om dit mee te maken. Paus Franciscus bezoekt België van 26



tot 29 september 2024. De Belgische bisschoppenconferentie organiseert tijdens het pausbezoek een groot tweetalig evenement voor jongeren in de geest van de Wereldjongerendagen met het thema 'Hope Happening' – hoopvol onderweg. Jongeren uit Nederland zijn van harte welkom. JongKatholiek sluit aan bij het jongerenprogramma van 28 tot 29 september 2024. Kijk op: www.jongkatholiek.nl

Agenda

- 06-09 20.00 dekenale priesterbijeenkomst
24-09 19.30 Taizé-viering (H. Geestkerk)
30-09 dagbedevaart Banneux
- 04-10 opmaak parochieblad
20.00 dekenale priesterbijeenkomst
22-10 19.30 Taizé-viering (H. Geestkerk)
- 01-11 20.00 dekenale priesterbijeenkomst
26-11 19.30 Taizé-viering (H. Geestkerk)
29-11 18.30 Vormsel Fatimakerk

Gedoopt

in de Fatimakerk

- Evan Spork, Fossielenerf 760
- Haily Janssen, Hoensbroek
- Noor Wisniewski, Maastrichterstraat 66
- Mex Otten, Hokkelenbergstraat 25



in de Gregoriuskerk

- Jax Dautzenberg, Trompstraat 22

in de Vincentiuskerk

- Kyan Lendertz, Schuttestraat 22

in de Barbarakerk

- Djayden Langen, Kerkrade
- Robel Petros Fshaye, Heerlen
- Jason en Damon Martens, Marebosjesweg 15

in de H. Geestkerk

- Mason Overmans, Kennedylaan 46

*Ouders, peetouders
en familie, proficiat!*

Overleden

in de Vincentiusparochie

- Theo van Oppen (81 jaar),
Wilhelminastraat 34

in de Fatimaparochie

- Desirée Ewald-Berkers
(56 jaar),
Maastrichterstraat 38



*Heer geef hun de eeuwige rust;
en het eeuwige Licht verlichte hen.
Dat zij mogen rusten in vrede.*

Mijn Zelfmoeder,
voor de Heer
Zegen Binnenvaart
1944, 1945 en 1946



UITVAARTLIMBURG

een mooi afscheid voor iedereen

045-4009002 - info@uitvaartlimburg.nl

Bisschopwapen Mgr. Ron van den Hout

Het is gebruikelijk in de Katholieke Kerk dat een nieuwbenoemde bisschop een eigen wapen met een wapenspreuk krijgt. Het wapen van de bisschop staat onder meer op de bisschopszetel in de kathedraal. Toen Mgr. Van den Hout in 2017 bisschop werd van het bisdom Groningen-Leeuwarden ontwierp heraldisch atelier Piet Bultsma voor hem een bisschopswapen, dat gekenmerkt wordt door een anker, een levensboom en twee bekers.

Hartschild • Centraal in het hoofdschild staat een klein schild, een zogenaamd hartschild. In het schildje staat een anker dat aan de bovenzijde uitloopt in een boom. De boom is een verwijzing naar de familienaam van Mgr. Van den Hout en naar het stadswapen van 's-Hertogenbosch, het bisdom waar Mgr. Van den Hout tot priester werd gewijd. Het anker als symbool van de hoop verwijst naar de wapenspreuk "IN EXILIO SPES" (In de ballingschap is er hoop) en geeft met de boom aan dat uit de hoop nieuw leven voortkomt. De boom staat volgens Jeremia (hoofdstuk 17, vers 8) ook voor de man die op de Heer vertrouwt.

In het wapen van de voormalige gemeente Diesden staat op een blauwe achtergrond een gouden beker. In dit dorp is Mgr. Van den Hout opgegroeid. De kleuren in het hartschild van het vorige wapen bevatten blauw en rood. Vanwege de duidelijkheid is de kleur blauw van het gemeentewapen van Diesden gewijzigd in rood. De beker stelt de aarde voor, waarin vóór de winter gezaaid was en waarin dus de welvaart van het volgend jaar opgeslagen zat. De gouden beker is opgenomen in het wapen en wordt herhaald aan de andere zijde van de boom, beide in rood dat liefde uitdrukt. Deze beker symboliseert de eucharistie en verwijst eveneens naar de woorden van psalm 116, 12-13: *"Hoe kan ik mijn dank betuigen voor al wat de Heer mij gaf. De beker des heils zal ik nemen, aanroepen de naam van de Heer."*

Nieuw bisschopswapen • Het is een goede gewoonte dat de bisschop het wapen van zijn bisdom als grondslag neemt en zijn wapenschild hiermee samenvoegt. Het bisschopswapen van Mgr. Van den Hout is dus samengesteld uit het wapen van het bisdom Roermond, dat in een blauw veld een zilveren kruis voert met in de hoek een gouden lelie, en daar overheen op het midden geplaatst zijn persoonlijk wapen. De lelie die het kruis vergezelt staat als



symbool voor Maria, Onze-Lieve-Vrouw Onbevleet Ontvangen, patrones van het bisdom. Tevens is de lelie een verwijzing naar de stad Roermond, want de lelie maakt ook deel uit van het stadswapen.

Waardigheidstekens • Een bisschop voert achter zijn wapenschild een rechtopstaand gouden voor- of processiekruis. Daarboven wordt traditioneel altijd een groene priesterhoed geplaatst, met een koord aan elke zijde, aan weerszijden eindigend in zes groene kwasten, gerangschikt in drie rijen, die het wapen omgeven. Tenslotte wordt meestal ook voor een devies gekozen, een wapenspreuk in hoofdletters op een lint onder het wapen.

Heraldische beschrijving • De officiële heraldische beschrijving van het wapen luidt: In blauw een zilveren kruis, in het eerste kwartier vergezeld van een gouden lelie en in een rood hartschild een anker, boven de ankerstok getopt met een boom en ter weerszijden een beker, alles van goud; achter het schild een gouden, met edelstenen bezet voordraagkruis met lelievormige uiteinden, overtopt door een priesterhoed met koorden waaraan ter weerszijden van het schild zes afhanginge kwasten in drie rijen gerangschikt (1-2-3), alles van groen. Devies: IN EXILIO SPES, in zwarte letters op een rood gevoerd zilveren lint.

Het nieuwe wapen is ontworpen door René Vroomen uit Echt van de Limburgse Commissie voor Heraldiek & Banistiek van het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap.

Mistijden in Brunssum

	H. Barbara blz. 3	Fatima blz. 4	H. Geest blz. 5	H. Vincentius blz. 8	H. Joseph blz. 7	H. Gregorius blz. 6	Kapel Zusters Dorpstraat 149
zaterdag	----	----	----	18.00	----	18.00	----
zondag	9.30	10.30	11.30	----	9.30	10.45	----
maandag	----	----	----	----	----	19.00	----
dinsdag	19.00	----	----	----	----	----	----
woensdag	----	----	9.00	----	----	----	----
donderdag	----	----	9.00	----	----	----	----
vrijdag	----	----	----	----	----	----	9.00

Bij 80 jaar bevrijding

Liefde is het sleutelwoord

Onze wereld gaat niet ten onder door gebrek aan kennis, deskundigheid, maar door gebrek aan liefde.

Liefde vraagt dingen die niet meer in de mode zijn, namelijk zelfbeheersing, een niet toegeven aan hebzucht en egoïsme.

Liefde is houden van mensen, niet van 'de mensheid', maar van concrete, levende mensen, mensen naast de deur.

Alleen je medestanders liefhebben, alleen de mensen van je partij, je stand, je beweging steunen en helpen, is gemakkelijk, maar dit kan tot gevaarlijk groepsgevoel leiden. Liefde is uit jezelf treden, om er te zijn voor anderen. In de economie van de liefde moet je meer geven dan je bezit. Je moet jezelf geven.

door: Phil Bosmans

Uit: Leven is de moeite waard

Parochiekantoor van de parochies Fatima - H. Geest - Treebeek - Rumpen - Langeberg

Essenstraat 1a, 6444 CL Brunssum

045 - 525 07 31

parochiekantoor@katholiekbrunssum.nl

ma, di, wo, do, vr: van 13.30 tot 15.30 uur

di, wo, do: van 9.30 tot 11.30 uur

ingang via het parkeerterrein aan de Lindestraat

Parochiebureau H. Gregorius en H. Joseph

onder de dagkapel van de Gregoriuskerk

ingang Kerkstraat • 045 - 525 15 16

wo en vr: van 10.00 tot 11.00 uur

Voor alle parochies, zie ook:

www.katholiekbrunssum.nl

Priesters in onze parochies

Onze Lieve Vrouw vd H. Rozenkrans en H. Barbara (Treebeek), Onbevlekt Hart van Maria (Fatima), H. Geest (Noord), H. Vincentius (Rumpen), H. Familie (Langeberg), H. Joseph, H. Gregorius

pastoor V. Goulmy

525 79 79

deken P. Delahaye

525 25 92

pater F. Meulemans M.H.M.

851 51 59

kapelaan B. Koppen F.S.O.

via parochiekantoor

kapelaan Vijay

via parochiekantoor

Kopij en advertenties:

parochiesinfo@gmail.com

IBAN-rekeningnummers

- KB Fatima/H.Geest NL.31.INGB.000.103.47.43
- Rozenkransparochie NL.57.INGB.000.106.03.68
- KB St Barbara NL.91.INGB.000.106.28.60

- RK Par St Gregorius NL.64.INGB.000.155.58.15
- RK Par St Joseph NL.34.INGB.000.103.94.42
- RK Par St Vincentius NL.97.INGB.000.105.47.01
- RK Par H Familie NL.18.INGB.000.104.60.35